



FOTO MATT WESTERLAKEN, REDACTIE

In deze krant...

TONNIS BOS, HOOFDREDACTEUR

Het stukje over de volkstuin brengt ons naar de maand april, ook wel grasmaand of kiemmaand genoemd. We gaan het mooie weer tegemoet en kunnen de tuin in. De voorzitter schrijft over de missie en visie van het bestuur van de Wijkvereniging. Simpel gezegd: wat zijn de plannen en wat de dromen van het bestuur? Het stukje over de burendag op 23 september is hier een prachtig voorbeeld van. Misschien hebt u zich wel eens afgevraagd als u langs het kantoor fietste van Goudstikker en De Vries: Waar houden ze zich daar mee bezig? In deze krant krijgt u antwoord op die vraag.

“Drenthe heeft een voetbalgeschiedenis die al voor 1900 begint. Op dit moment kent Drenthe ongeveer 120 voetbalverenigingen, maar over de afgelopen 125 jaar zijn dat er meer dan 500 geweest. Het Drents Voetbalmuseum wil het verhaal van deze geschiedenis vertellen. Dat doen we door het verzamelen van alles wat met voetbal in Drenthe te maken heeft, maar vooral door onderzoek. We doen onderzoek in oude archieven van verenigingen, maar ook gemeentearchieven, het Drents Archief en het Nationaal Archief.” Aan het woord is Richard de Vries, vice-voorzitter van voetbalclub Angelslo en een fanatiek verzamelaar van allerlei voetbalspullen voor zijn museum.

Ook deze keer weer een mooi gedicht van Angel Svensson. En lezen we in “Wie is....” wie onze fotograaf Matt Westerlaken is. Hans Simonis schrijft over onze paastradities en houdt ons op de hoogte van wat er de komende tijd te doen is in Emmen.

Ik wens u veel leesplezier.



Voor vragen of opmerkingen over deze wijkkrant kunt u mij bereiken per telefoon **0591 62 25 78** of via tonnis.bos@wijkcentrumangelslo.nl

Van de voorzitter

Vindt u het ook zo fijn dat het weer langer licht wordt, dat de krokusjes alweer gaan bloeien en dat de bijen al voorzichtig stuifmeel ophalen? De lente komt eraan en dat geeft ons allen weer spirit om veel zaken voor de wijk op te pakken.

JAN DE BOER, VOORZITTER WIJKVERENIGING

Deze keer wil ik het met u hebben over de EOP oftewel Erkend Overleg Partner van de gemeente Emmen, bij u beter bekend als Wijkvereniging Angelslo. Vanaf begin 2022 vormt het bestuur van Wijkcentrum Angelslo ook het bestuur van de Wijkvereniging. Na het aftreden van het oude bestuur heeft de gemeente met de Stem van de Wijk de activiteiten in eerste instantie opgepakt, waarna wij het begin 2022 in goed overleg hebben overgenomen.

Als nieuw bestuur van de wijkvereniging willen wij ons samen met de bewoners inzetten voor de wijk. Onder professionele begeleiding van Ruud Paauw (communicatieadviseur bij de gemeente Emmen) onderzoeken wij nu hoe wij onze taak het beste kunnen uitvoeren.

Het leek ons dan ook goed om een missie en visie op te stellen en te onderzoeken met wie wij het beste in contact kunnen treden om deze missie en visie zo goed mogelijk uit te voeren.

Het zal duidelijk zijn dat wij niet alles in één keer kunnen aanpakken en daarom de zaken geleidelijk moeten uitvoeren. Een aantal zaken hebben wij met behulp van vrijwilligers uit de wijk inmiddels opgepakt, zoals de wijkkrant, verkeerscommissie en bewonersinitiatief Fokkingeslag.

Het belooft weer een mooi jaar te worden met veel activiteiten in de wijk.

De missie van Wijkvereniging Angelslo

Wijkvereniging Angelslo wil zich sterk maken voor de inwoners op het gebied van:

- Onderlinge contacten
- Leefbaarheid van de wijk
- Veiligheid
- Overleg met de Gemeente en andere organisaties
- Het stimuleren van leuke activiteiten
- Samenwerken met Wijkcentrum Angelslo en andere organisaties in de wijk

De visie van Wijkvereniging Angelslo

Wijkvereniging Angelslo wil:

- Alle bewoners betrekken bij zaken van de wijk
- Alle bewoners informeren over zaken in de wijk
- De wijk vertegenwoordigen
- Weten wat er in de wijk speelt
- Een verbindende factor zijn
- De betrokkenheid tussen de verschillende groepen verbeteren
- Vrijwilligers werven voor verschillende taken in de wijk
- Zorgen dat de wijk plezierig en veilig is om in te wonen

Voor vragen of opmerkingen over onze wijkvereniging kunt u mij bereiken per telefoon: **0591 62 25 78** of via jan.deboer@wijkcentrumangelslo.nl



Website Angelslo

Beste bewoners van Angelslo. Onze website is weer volop in de lucht. We proberen hier zoveel mogelijk actuele gebeurtenissen/activiteiten vanuit onze wijk te plaatsen. Heeft u zelf een leuk weetje, stukje, activiteit die u wilt delen, wij staan ervoor open om dat op onze site te plaatsen.



Op de site staan de activiteiten die er in ons wijkcentrum plaatsvinden, nieuwsberichten die gedeeld worden, uitleg betreffende het informatiecentrum. Neem gerust een kijkje op onze vernieuwde site via www.wijkcentrumangelslo.nl

Enmaal op de site gekomen kunt u via het groene balkje contact met ons opnemen, met eventuele suggesties, tips, opmerkingen. Mailen mag ook naar: info@wijkcentrumangelslo.nl, zelfs een belletje vinden wij fijn naar: 0591-622 578

Tot ziens op onze website!

Boomfeestdag aan de veldlaan

PETER BRON, REDACTIE

Zoals u heeft kunnen lezen in het vorige nummer van de wijkkrant is de Veldlaan in Angelslo flink op de schop genomen. De opknappbeurt heeft de straat een heel nieuw aanzien gegeven.

Dit was allemaal nodig om de bestaande riolering te vervangen door een gescheiden systeem voor de afvoer van afvalwater en regenwater. Daarbij hebben behoorlijk wat bomen het onderspit moeten delven. Wat is dan toepasselijker om op boomfeestdag, ieder jaar in maart en november op de derde woensdag in die maand, de Veldlaan van nieuw groen te voorzien.

De stichting die de boomfeestdag stimuleert, streeft ernaar dat ieder kind tijdens de basisschooltijd minimaal één 'eigen' boom plant.

Om negen uur verzamelden de kinderen uit twee groepen 8 van basisschool Angelslo en vier leerlingen van 't Twiespan (die in de kinderraad zitten) zich bij de Veldlaan. Zij werden kort toegesproken door wethouder Van der Weide.

Samen met de leerlingen van de kinderraad plantte de wethouder daarna de eerste boom. In groepjes van zes leerlingen werden vervolgens de andere bomen geplant.

De kinderen die de bomen aan de Veldlaan hebben geplant gaan misschien nog wel eens kijken wat er van hun boom geworden is. Daarvoor is wel wat geduld nodig.



'Idee voor mijn buurt' weer van start in de Gemeente Emmen

Ook dit jaar kunnen inwoners van de gemeente Emmen weer ideeën inleveren om hun buurt of wijk te verbeteren. Voor 'Idee voor mijn buurt' is in 2023 in totaal € 48.000,- beschikbaar. Inwoners die een idee hebben om hun buurt gezelliger te maken, de openbare ruimte in te richten, de veiligheid te vergroten of onderlinge hulp in de buurt te verbeteren, kunnen dit plan indienen bij de gemeente. Voorwaarde is dat er brede steun in de buurt is én dat inwoners zelf ook meehelpen. Het idee kan tot 1 oktober 2023 ingediend worden. Iedere maand beoordeelt een commissie of de binnengekomen ideeën aan de spelregels voldoen.

Burgemeester Eric van Oosterhout: "Inwoners weten vaak heel goed wat er nog beter kan in hun buurt. En kunnen en willen graag zelf ook meehelpen om hun buurt te verbeteren. Als gemeente juichen we dat toe. We willen helpen met geld, materiaal, advies of kennis. Zo maken we onze gemeente samen steeds een beetje mooier".

U heeft een idee, wat nu?

Wat uw idee voor uw buurt ook is, stel uzelf de volgende vragen:

- Is er belangstelling voor mijn idee? Ga eens in gesprek met andere bewoners. Zo komt u te weten of er meer mensen zijn die het een goed idee vinden.
- Wat heb ik nodig? Bespreek met andere bewoners uit uw buurt wat u nodig heeft. Het kan zijn dat u niet aan alles heeft gedacht en dat bewoners nog meer weten.
- Hoe kom ik in gesprek met buurtbewoners en erkende overlegpartners? Dit kan bijvoorbeeld door Facebook, WhatsApp of Twitter te gebruiken. Door bij buurtbewoners aan te bellen of samen te werken met bijvoorbeeld een buurthuis.

Als uw buurt enthousiast is, kunt u het idee verder uitwerken in een plan van aanpak. In dit plan zet u onder andere:

- Wat uw idee is.
- Wat u nodig heeft om het idee uit te voeren.
- Welke organisaties u daarbij kunnen helpen.
- Hoeveel tijd en geld het gaat kosten.

Bespreek uw idee ook met de erkende overlegpartner (dorpsraad, plaatselijk belang, wijkbelangen, wijkvereniging). Zij hebben veel contact in de dorpen en wijken en vinden verbetering van de leefbaarheid belangrijk.

Toegekende ideeën 2022

In het afgelopen jaar hebben 22 projecten een bijdrage gekregen van de gemeente voor Idee voor mijn buurt. Voorbeelden zijn:

- Planten bloembollen in openbaar groen
- Informatiebord
- Victor Veilig
- Set speelkaarten
- Schoonmaakactie
- Picknickbank

Indienen van ideeën

Inwoners kunnen hun plan indienen bij de gemeente via de website van de gemeente. Hier staan ook de spelregels vermeld, waar een idee aan moet voldoen. Er is ook een papieren formulier op te vragen bij de gemeente. Op emmen.nl staat uitgebreide informatie over dit onderwerp.



Humanitas zomerkampen 2023

Afdeling Emmen/Borger-Odoorn

Beste ouders,

Ieder jaar biedt Humanitas kindervakantieweken aan voor kinderen die, om welke reden dan ook, niet op vakantie kunnen.

Omdat er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is en plaatsing in volgorde van aanmelding gebeurt, brengen wij deze kampen nu al onder uw aandacht.

Deze vakantieweken worden gehouden op een kampeerboerderij in Drouwen en begeleid door vrijwilligers met ondersteuning van deskundigen.

Voor het deelnemen aan deze kampen hebben de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn ook dit jaar weer subsidie beschikbaar gesteld.

De kampweken zijn van maandag tot zaterdag:

- voor kinderen van 11 t/m 14 jaar van 31 juli t/m 5 augustus (week 31)
- voor kinderen van 7 t/m 10 jaar van 7 t/m 12 augustus week 32)

Voor kinderen waarbij de diagnose AD(H)D en/of een vorm van autisme zoals bv PDD-NOS is vastgesteld, is de vakantieweek (zomeropvang) een dag korter:

- van maandag t/m vrijdag en wel in week 33 van (14 t/m 18 augustus).

Voor het aanmelden van deze kinderen geldt dat zij bekend zijn bij een hulpverleningsinstelling zoals de GGD, MEE Jeugdzorg, Accare.

Voor alle kinderen geldt dat zij de genoemde leeftijd moeten hebben bereikt op de dag dat het kamp begint.

Voor meer informatie en het aanmelden van kinderen kunt u contact opnemen met:

de heer R. Koops, tel. 06-14811447 of
mevr. Berends, tel. 0591-371628.

Met vriendelijke groet,

G.J. Berends-Hordijk, coördinator kindervakantieweken

humanitas

Wat is Humanitas?

Vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Vrijwilligers helpen mensen om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen.

De hulp is gratis en altijd in de buurt; we hebben ruim tachtig afdelingen door het hele land. En we zijn er voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of levensovertuiging. Eén ding is voor Humanitas het allerbelangrijkst. Dat deelnemers kunnen zeggen: 'Dankzij het contact met een Humanitas-vrijwilliger kan ik mijn leven weer zelf oppakken.'

De vrijwilligers staan naast hun deelnemers, nooit erboven. Ze bieden praktische hulp, tips, vriendschappelijk contact en een luisterend oor. Ze zijn maatjes waar je veel aan hebt. Humanitas houdt goed in de gaten wat er in de maatschappij leeft. En zetten afdelingen op door het hele land. Daardoor weten ze precies wat er in de regio speelt. Zo kunnen ze steeds die hulp aanbieden waaraan behoefte is. Alles – de organisatie, vrijwilligers, aanpak – is erop gericht dat deelnemers zelfvertrouwen krijgen. Zo kunnen deelnemers hun toekomst zelfstandig en met plezier tegemoet zien.

Naar: humanitas.nl/themas

De Volkstuin

TONNIS BOS, REDACTIE

April is een belangrijke maand voor volkstuiniers. Het is het moment waarop het groeiseizoen begint en waarop er veel werk te doen is in de tuin. Door te zaaien, te planten, te snoeien en op te ruimen kunnen tuinders ervoor zorgen dat hun tuin klaar is voor het nieuwe groeiseizoen en dat ze kunnen genieten van de eerste oogsten uit de tuin.

Als u aan het eind van de Veldlaan links gaat en direct weer rechts, komt u in een nieuwe wijk. Daar ligt ook het terrein van amateurtuiniersvereniging 'Moeder Aarde'. Deze vereniging beheert drie volkstuincomplexen. Zuidbarge, Oude Roswinkelerweg en in onze wijk: Oude Meerdijk.

Wie zijn de tuinders en waarom tuinieren zij?

Het aantal tuinders op het complex van de Oude Meerdijk telt 83 personen, zowel jongeren als ouderen met soms heel diverse achtergronden. Zij vormen een samenleving in het klein en delen een gemeenschappelijke belangstelling voor een eigen volkstuin.

Deze belangstelling komt voort uit verschillende motieven. Veel tuinders zien het als een aangename en gezonde vrijetijdsbesteding. Het is aangenaam, omdat tuinieren heel ontspannend is. Vooral gezondheids-overwegingen zijn voor veel tuinders aanleiding om met een tuin te beginnen, omdat je in je eigen tuin onbespoten groenten - en uiteraard andere gewassen - kunt telen. Maar ook omdat het werken op de tuin in de buitenlucht voldoende lichaamsbeweging vraagt. Voor sommige tuinders zijn ook de zorg voor de natuur belangrijk.

Onverwachte ontmoetingen met tuinders uit andere culturen kunnen tot verrassende ervaringen en uitwisselingen leiden. Elkaar ontmoeten, onder de mensen zijn spelen dan ook bij een aantal tuinders een rol. Tenslotte zijn er tuinders die het niet alleen nuttig vinden om eigen voedsel te telen, maar die ook de financiële voordelen ervan inzien.

Is uw belangstelling gewekt?

De tuinen zijn allemaal een are (10 x 10 m) groot. Sommige tuinen zijn kaal, andere zijn voorzien van een schuurtje en sommige van een kas en een schuurtje. Dat is per complex verschillend. Mocht u interesse hebben in het huren van een volkstuintje dan kunt u contact opnemen met het bestuur via het volgende email adres: atv.moederaarde@gmail.com

zaaischema												
m.n. zomerteelt												
zaaien												
groeiperiode												
oogsten												
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Sla												
Veldsla												
andijvie												
snijbiet												
zomerwortel												
winterwortel												
bieten												
radijs												
aardappel vroeg												
aardappel laat												
ui												
sjalot												
prei herfst												
prei winter												
kool												
bloemkool												
koolrabi												
Bonen												
snijbonen												
capucijners/peulen												
wittlof												
courgette												



Nieuwe parkeerplaatsen ziekenhuis

RITA OUDE NIJEWEME, GEBIEDSCOÖRDINATOR

De acute zorg van Treant is gecentraliseerd in het Scheperziekenhuis in Emmen. Het gevolg is dat er meer personeel, patiënten en bezoekers naar het ziekenhuis in Emmen komen. Dit zorgt voor een toenemende druk op de huidige parkeerplaatsen van het ziekenhuis.

Treant wil voldoende parkeerplaatsen garanderen voor patiënten en bezoekers op het terrein, en heeft daarom de gemeente gevraagd naar de mogelijkheden om extra parkeerplaatsen voor personeel buiten het ziekenhuisterrein. Het gemeentebestuur heeft besloten mee te werken aan de vraag van Treant. Op het voormalige terrein van de camping en het Aquarena worden 220 extra parkeerplaatsen aangelegd. De aanleg van het parkeerterrein wordt bekostigd door Treant. De parkeerplaatsen zijn alleen toegankelijk voor personeel en zijn te bereiken via de Statenweg en de Angelsloërdijk.

Planning

De werkzaamheden voor de aanleg van de 220 extra parkeerplaatsen nemen ongeveer twee maanden in

beslag. De aannemer is inmiddels al gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Naar verwachting kunnen de parkeerplaatsen eind april in gebruik worden genomen.

Groenonderhoud

De komende maand gaat de gemeente aan de slag met het onderhouden van het groen op het terrein. Het groenonderhoud is gericht op het behouden van de bestaande situatie, waarbij jonge takkengroei aan struiken en bomen, en onderbegroeiing zal worden bijgehouden. Er zal hierbij te allen tijde rekening worden gehouden met waardevolle groenstructuren, planten en dieren.

Lange termijn

Er wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een gezamenlijke onderwijscampus van het Drenthe College en NHL Stenden op dit terrein. We verwachten dat het in 2023 duidelijk wordt of de bouw van een nieuwe onderwijscampus definitief door kan gaan.

Burendag op zaterdag 23 september

TONNIS BOS, REDACTIE

Hoe mooi is het om in een straat of buurt te wonen waar mensen elkaar kennen. Op een positieve manier een beetje op elkaar letten. Elkaar aandacht geven als er bijvoorbeeld ziekte is of verdriet. Of blijdschap! Buurten worden immers leuker, socialer en veiliger als burens elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt. Misschien is daarom het organiseren van een burendag wel een goed idee.

Wat is Burendag?

Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds en wordt ieder jaar op de 4e zaterdag in september gevierd. Burendag is een dag waarop de buurt gezellig samenkomt en waarbij veel mensen iets goeds doen voor elkaar en de buurt. **In 2023 vieren we Burendag op 23 september.**

Koffie is voor burens vaak het begin voor het leggen en versterken van de contacten. En die contacten zijn de basis voor een leuke Burendag! Het Oranje Fonds is er voor iedereen die iets goeds wil doen voor een ander.

Daarom is het voor buurten mogelijk om vanaf half juni 2023 een aanvraag tot maximaal € 350,- in te dienen bij het Oranje Fonds om hun Burendagplan te kunnen uitvoeren. Let op: hierbij geldt wel op = op.



Weet je niet zo goed hoe je een burendag kunt organiseren? Ga dan naar www.burendag.nl. Daar zijn leuke voorbeelden te vinden, zoals bijvoorbeeld:

- Klussen en tuinieren
- Een buurtbingo
- Een bakwedstrijd
- Een buurt BBQ
- Een kledjesmarkt
- Een spelletjesdag

Kijk ook op www.burendag.nl voor handige draaiboeken, downloads en tips. Doen! Zo wordt Burendag gegarandeerd een succes.

Rode Kruis en onderwijs



Zie je het Rode Kruis, zie je hulp. In Nederland, en in 191 andere landen wereldwijd. We zijn er op al die plaatsen voor slachtoffers van rampen en conflicten. Met voedsel, water, medische hulp en een arm om de schouders, zoals bij de aardbeving in Turkije en Syrië.

Maar ook in Nederland staan we klaar om te helpen. Bijvoorbeeld met EHBO bij grote en kleine evenementen, en met voedselhulp. Het Rode Kruis helpt mensen in nood: wie dan ook, waar dan ook, waarom dan ook.

TONNIS BOS, REDACTIE

Wist je dat eigenlijk iedereen kan helpen? Van jong tot oud. Wat dacht je van het bellen van 112? Ook dat is iemand anders helpen. Of iemand geruststellen.

Uit onderzoek blijkt dat bijna de helft van de kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar geen idee heeft wat ze moeten doen wanneer iemand onwel wordt en niet meer reageert. Toch vindt maar liefst 96% van de kinderen en jongeren het belangrijk om te weten hoe je iemand kan helpen. Gelukkig weet 75% wel hoe je moet helpen bij een brandwond. In nood telt elke seconde. Het Rode Kruis kan helpen om de kennis van EHBO bij kinderen en jongeren vergroten door:

- Red Cross Quest: een educatieve speurtocht voor kinderen van 6 tot 12 jaar.
- Pleister-race: een spel dat lijkt op Mens-erger-je-niet voor kinderen van 7 tot 12 jaar.
- HELP! EHBO Skills for you: lesmateriaal waarbij de leerlingen zelf werken aan een skill tree en een praktijkgerichte EHBO-les door een Rode Kruis gastdocent voor kinderen van 9 tot 12 jaar.
- Hero of humanity: een interactieve gastles voor jongeren vanaf 16 jaar over dilemma's zoals: help jij altijd, iedereen en overal, of toch niet?

Heb je interesse in bovenstaande spelvormen of in een gastles van het Rode Kruis, dan kun je contact opnemen met Iena Pals (WhatsApp: 06-25465421 of ipals@rodekruis.nl) en dan kijken we welke mogelijkheden er zijn.

Meer informatie over de locatie Emmen is te vinden op www.rodekruis.nl/emmen

Ben je af en toe beschikbaar voor een project, of zoek je juist iets voor meerdere uren of zelfs dagen per week? Er zijn verschillende taken en er is vast een te vinden die bij je past.

Wat doe je als iemand onwel wordt?

Wat stel je vast bij bewusteloosheid?

- Het slachtoffer reageert niet op aanspreken
- Het slachtoffer reageert niet op schudden aan de schouders

Wat doe je bij bewusteloosheid?

- Bel of laat 112 bellen.
- Zet je telefoon op de luidspreker.
- Laat een AED halen als deze beschikbaar is.
- Volg instructies meldkamercentralist op.
- Controleer de ademhaling.

Ademt het slachtoffer normaal?

Houd zo nodig de luchtweg vrij door de kin omhoog te tillen. Moet je even weg bij het slachtoffer, bijvoorbeeld omdat er meer gewonden zijn? Leg het bewusteloze slachtoffer dan op de zij. Lees meer over de stabiele zijligging.

Draai het slachtoffer snel op de zij wanneer deze op de rug ligt en moet braken of bloedverlies uit de mond heeft.

Is iemand overduidelijk zwanger? Draai het slachtoffer dan bij voorkeur op de linkerzij. Controleer continu het bewustzijn en de ademhaling.

Zorg voor beschutting van het slachtoffer. Is het koud? Leg dan een deken, jas of sjaal over het slachtoffer heen.

Ademt het slachtoffer niet of niet normaal?

Of stopt de ademhaling? Volg dan de stappen voor reanimatie.

Bron: rodekruis.nl

Te Wapen!

HANS SIMONIS, REDACTIE

Vrijwel iedereen kent het 'wapen' van FC Emmen. Wie het rood-witte wapenschild ziet, met het kleine zwarte kasteeltje onderin, hoeft niet eens te kijken naar de voetbal die er boven hangt, maar weet onmiddellijk: Dit is (FC) Emmen !

Maar wie van u kent het wapen, het officiële wapen van de gemeente Emmen ? Eerlijk gezegd heb ik het moeten opzoeken, want ik had het ook nog nooit gezien. Helaas gebruikt de gemeente dat officiële wapen al een tijdje niet meer op haar briefpapier en andere publicaties. Daarop is het vervangen door een logo.

Wapens (en dus ook gemeentewapens) zijn dikwijls erg oud. Het wapen van Amsterdam schijnt bijvoorbeeld al te stammen van het jaar 1280, al is het in de loop van de tijd wel diverse malen 'aangepast'. Op een zegel waarvan men weet dat het uit 1589 stamt, is het wapen van de gemeente Woensel te zien. De oudste afbeelding van het wapen van de gemeente Bodegraven dateert uit 1675. Die afbeelding bevindt zich in het houtsnijwerk van de kansel van de dorpskerk aldaar. Allemaal al honderden jaren oud, dus.

Daarom was ik nogal verbaasd te lezen dat Emmen heel lang helemaal geen gemeentewapen had ! Pas in 1923 vond men het kennelijk tijd worden om ook eens een eigen wapen te hebben. Nou gaat aan het recht om een wapen te voeren nogal wat vooraf. Het wapen moet bedacht worden (wat komt er op te staan en waarom?), het moet door een tekenaar worden uitgevoerd, de hele gemeenteraad moet het er mee eens zijn, het moet worden goedgekeurd door de Hoge Raad van Adel, waarna het uiteindelijk bij Koninklijk Besluit (dus ondertekend door de koning) wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Men had er in Emmen goed over nagedacht: enerzijds zou het wapen de landbouw moeten symboliseren door een arbeider met ploeg, met geboomte op de voorgrond en zwerfkeien op de achtergrond. Anderzijds moest de veenderij worden gesymboliseerd door een turfstekende arbeider met bomen op de voorgrond en een stapel uitgestoken turf en een turfkrooi (een soort kruiwagen) op de achtergrond.

Een nogal ingewikkeld ontwerp, bijna een heel schilderij, dat door de Hoge Raad van Adel dan ook onmiddellijk werd afgekeurd als zijnde 'niet heraldisch', dat wil zeggen 'niet wapenkundig', niet zoals een wapen er hoort uit te zien. Na lang heen en weer gepraat kwam men tot een ontwerp dat voor iedereen aanvaardbaar was.

Een marke of boermarke was vroeger een groep boeren die gezamenlijk het beheer en gebruik van hun gemeenschappelijke grond regelde. De gemeente Emmen omvatte in die tijd vier van deze 'marken': Westenesch, Weerdinge, Roswinkel en Noord- en Zuidbarge. Daarom zou het wapen uit vier vlakken moeten bestaan die - zoals dat in heraldische taal heet - schuin gevierendeeld waren. Twee zijvlakken werden groen, het boven- en ondervlak zilver. Op het bovenvlak kwam een afbeelding van een keerploeg, op het ondervlak een afbeelding van een turfsteker, zodat toch twee belangrijke symbolen van Emmen te zien waren.

In die tijd (1926, het ontwerpen en goedkeuren had 'maar' drie jaar geduurd !) had dat wapen nog geen kroon en geen schildhouders, die werden pas ruim veertig jaar later toegevoegd: een 'gouden kroon van drie bladeren' en - op verzoek van de gemeente - twee zwarte (uiteraard Drentse!) paarden als schildhouders. Bij Koninklijk Besluit nr. 11 van 4 juni 1968 werd het (gewijzigde) wapen officieel aan de gemeente Emmen verleend.



De hobby van ... Richard de Vries

Dat zouden meer mensen kunnen doen, dachten we bij de redactie: reageren op artikelen in de wijkkrant. Richard nam de moeite en bleek een hobby te hebben waar veel voetbalfans hun vingers bij aflikken.

PETER BRON, REDACTIE

MATT WESTERLAKEN, FOTO'S

Heel veel voetbalshirts heeft Richard al verzameld. Niet van over de hele wereld maar van verenigingen uit Drenthe! Verenigingen die nog bestaan of hebben bestaan. Op vvdrenthe.nl kun je al die verzamelde shirts bekijken. Ze worden daar mooi en overzichtelijk gepresenteerd. Er staat ook vermeld welke shirts nog ontbreken. Misschien heeft u er nog een liggen of weet u iemand die Richard aan een ontbrekend shirt kan helpen. Op de website staat hoe je met hem in contact kunt komen. De verzamelde shirts gaven aanleiding om ook meer te weten te komen over de clubs waar de shirts werden of worden gedragen. Van een groot aantal heeft Richard dat al achterhaald.

Met een deel van de inmiddels verzamelde voetbalshirts en aanverwante zaken gaat Richard ook langs verzorgingshuizen waar dan rondom de getoonde shirts allerlei activiteiten worden georganiseerd. Dat valt geweldig in de smaak.

Richard is een oud-inwoner van Angelslo. Hij heeft na zijn geboorte een paar jaar aan de Heesakkers gewoond en daarna in diverse omliggende dorpen. Sinds een jaar of vijf mag hij zich weer bewoner van Angelslo noemen. Voetbal heeft hem altijd wel geïnteresseerd en hij was dan ook actief als (zoals hij zelf zegt: niet zo getalenteerde) speler en keeper. Maar tennis en fietscross hadden ook zijn belangstelling.

Richard verzamelt niet alleen, hij is ook actief in de voetbalwereld. Sportclub Angelslo profiteert van zijn kennis en enthousiasme. Hij is vice-voorzitter en verantwoordelijk voor de wedstrijd zaken. Onlangs heeft hij de papieren gehaald voor verenigingsscheidsrechter. Dus zijn leven vult zich met voetbal, voetbal en ... voetbal.

Maar dat is nog niet alles. Zoon Jarno bracht naar voren dat het toch eigenlijk jammer was dat maar zo weinig mensen de verzamelde shirts en verwante zaken konden bekijken en zo ontstond het idee voor een Drents voetbalmuseum. Vader Richard en zoon Jarno hebben de daad bij het woord gevoegd en in 2021 een stichting in het leven geroepen om dit idee te verwezenlijken.



Op de website drentsvoetbalmuseum.nl staat het als volgt beschreven:

“Drenthe heeft een voetbalgeschiedenis die al voor 1900 begint. Op dit moment kent Drenthe ongeveer 120 voetbalverenigingen, maar over de afgelopen 125 jaar zijn dat er meer dan 500 geweest. Het Drents Voetbalmuseum wil het verhaal van deze geschiedenis vertellen. Dat doen we door het verzamelen van alles wat met voetbal in Drenthe te maken heeft, maar vooral door onderzoek. We doen onderzoek in oude archieven van verenigingen, maar ook gemeentearchieven, het Drents Archief en het Nationaal Archief.”

Een omvangrijke klus dus, waarover Richard bewogen weet te vertellen.



Wie of wat is goudstikker | de vries?

Halverwege de Statenweg staat, in de buurt van het Drenthe College en half onder een enorme lindeboom, opeens een mooi kantoorpand. Wie goed kijkt ziet voor het pand een naambord staan met *goudstikker|de vries ingenieurs in creativiteit*. Ik was benieuwd wat daar binnen gebeurde en had een gesprek met Maurits Nijenstein, locatiemanager bij goudstikker.

PETER BRON, REDACTIE

MATT WESTERLAKEN, FOTOGRAFIE

Constructeurs

De mensen die daar werken houden zich bezig met de constructie van een gebouw. Een architect ontwerpt een gebouw en maakt daar mooie tekeningen van, maar daarmee kan een aannemer nog niks bouwen. Een aannemer wil graag weten hoe sterk de muren moeten zijn, hoe de constructie van het dak eruit moet zien, hoe sterk de vloer moet zijn enzovoort. Allemaal zaken die van belang zijn om een gebouw toch wel vijftig jaar lang zonder al te veel problemen op dezelfde plek te kunnen laten staan. De constructeurs van goudstikker|de vries werken de constructie van het gebouw tot in detail uit, berekenen hoe sterk de verschillende onderdelen moeten zijn en welke materialen daarvoor gebruikt moeten worden.

Modelleurs en adviseurs

De modelleurs verwerken dat in 3D-tekeningen van het gebouw (modellen) en zorgen er voor dat de bouwers over de juiste gegevens beschikken om het door de architect ontworpen pand ook daadwerkelijk te kunnen bouwen zonder dat het omvalt of instort. Vaak gaat het om grote projecten maar voor de berekening van de stalen balk die een (gedeelte van) een draagmuur in je huis moet vervangen kun je ook bij goudstikker|de vries terecht.

Naast de constructeurs en modelleurs heeft goudstikker|de vries nog adviseurs in dienst. Zij onderhouden het contact met (potentiële) klanten.

Hoe het begon

In 1954 start de heer Goudstikker als zelfstandig adviseur in Scheveningen. In 1962 komt daar de heer De Vries bij en ontstaat goudstikker|de vries. Het bedrijf heeft diverse vestigingen in het land en ook in Spanje. Door de uitbreidingsplannen van Emmen leek het een goede zet om ook daar een vestiging te openen en dat gebeurde in 1973.

Door de digitalisering van het ontwerpproces maakt het tegenwoordig eigenlijk niet meer uit waar je gevestigd bent en kan het voor komen dat een constructeur, een modelleur en adviseur van verschillende vestigingen aan hetzelfde project werken. De corona-crisis heeft dit nog eens versneld doordat digitaal overleggen net zo goed kon als met elkaar rond dezelfde tafel gaan zitten.



Het kantoor in Emmen werkt dus niet alleen aan projecten in Emmen en omgeving maar ook aan projecten elders in het land. Wie tijd heeft wordt bij het project betrokken.

Maurits Nijenstein waardeert de sociale controle van de buurtbewoners. Het pand waarin gewerkt wordt, heeft een aantal hoekjes waar jongeren nog wel eens willen samenkomen, wat in het verleden tot enkele brandjes heeft geleid. Een van de burens hield daarna een oogje in het zeil. Van de andere kant is het geen probleem als in het weekend het parkeerterrein van het kantoorpand wordt gebruikt om zo toch nog een plek voor je auto te vinden.

Meer weten over goudstikker|de vries?
Kijk eens op www.goudstikker.nl



Synagoge Emmen

Rond 1840 vestigden zich in de (toen nog) 'turfkolonie' Emmen de eerste joodse handelaren. Aanvankelijk werden zij gerekend tot de joodse gemeente van Coevorden, maar hun aantal nam zo snel toe dat Emmen in 1876 door het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap als zelfstandige gemeente werd erkend. In 1878 kon de nieuw gebouwde synagoge (of sjoel) aan de Julianastraat in gebruik genomen worden. Het is nog de enige authentieke orthodoxe synagoge in Drenthe.

In de synagoge bevindt zich een ark met de Thora-rollen, perkamenten rollen waarop de vijf boeken van Mozes geschreven zijn. Er is in het midden van de synagoge een verhoging (de bima) met lessenaar. Daarop liggen de Thora-rollen wanneer er tijdens een dienst uit wordt voorgelezen. Om de kostbare rollen bij het lezen zo weinig mogelijk met de vingers aan te raken, wordt er bij het voorlezen gebruik gemaakt van een stokje met aan het uiteinde een metalen handje, de yad. Ja inderdaad, daar komt het vooral in Amsterdam veel gebruikte woord 'jatt' (voor hand) vandaan!

Vlak voor de Tweede Wereldoorlog woonden er ruim 180 joden in Emmen. De meesten van hen werden vermoord in de vernietigingskampen. In 1951 was er nog maar een dertigtal overgebleven. Twee gedenkplaten in de synagoge dragen de namen van de omgekomen joodse inwoners van Emmen.

Tijdens de bezettingsjaren diende de synagoge als opslagplaats voor joodse bezittingen. Het gebouw is gelukkig zonder schade door de bezetting heen gekomen. Na de oorlog werd er in Emmen weer een kleine joodse gemeente opgericht. In 1974 werd de synagoge voor een symbolisch bedrag aan de gemeente verkocht. Een jaar later werd het gebouw gerestaureerd. Ook in 1994 kreeg de synagoge een opknapbeurt. Momenteel functioneert het gebouw nog af en toe als synagoge voor de Nederlands Israëlitische Gemeente Drenthe.

In mei 2000 werd bij de synagoge een monument onthuld ter nagedachtenis aan de joodse oorlogsslachtoffers. Tijdens Grote Verzoendag van datzelfde jaar werd een bomaanslag gepleegd op de synagoge. Een jaar later werd het gebouw, geheel hersteld, weer ingewijd.

De Stichting Emmer Sjoel Sjemmesj is opgericht om de fraai gerestaureerde synagoge meer leven in te blazen. Met hun activiteiten wil de stichting ook blijvende aandacht vragen voor de holocaust, met name wat die voor de joodse inwoners van Emmen en omgeving heeft betekend. Ook wordt informatie gegeven over het joodse geloof en de cultuur.



De stichting Emmer Sjoel Sjemmesj heeft ook een historische (fiets)route uitgezet langs diverse 'Stolpersteine', oorlogsmonumenten, joodse begraafplaatsen en de Synagoge van Emmen. De route is 12 km lang en begint bij de Tourist Info Emmen (Monetpassage 2), maar u kunt op elke willekeurige plek op de route starten. Een kaart van de route is te vinden op de site van de Synagoge Emmen.

Stolpersteine, ook wel 'struikelstenen' genoemd, is een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Het is een over heel Europa verspreid monument voor de slachtoffers van het nationaal-socialisme. De messing Stolpersteine worden geplaatst in de stoep voor de laatste (vrij gekozen) woning van de slachtoffers. Op elk messing steentje staat de naam van één slachtoffer. Daaronder staan het geboortjaar, plaats en datum van arrestatie en als laatste de plaats en datum waar het slachtoffer werd vermoord of is overleden.

De synagoge (gevestigd aan de Julianastraat 27) is niet rolstoeltoegankelijk. Bij de synagoge is helaas geen gelegenheid tot parkeren.
(bron: www.synagoge-emmen.nl)



Wie is....?

Vijf inwoners van Angelslo vormen de nieuwe redactie van de Wijkkrant. Wie zijn zij? In deze krant maken we kennis met Matt Westerlaken.

TONNIS BOS, REDACTIE

Wat was voor jou de drijfveer om te reageren op mijn oproep om mee te werken aan de wijkkrant.

Mijn voornaamste drijfveer was dat het een andere tak van fotografie is, waar ik weer van kan leren. Daarnaast leek het me ook leuk om een bijdrage te kunnen leveren aan de wijk.

Welke kwaliteiten ga je in de redactie inbrengen?

Dat zal voornamelijk het verzorgen van de foto's bij de onderwerpen zijn.

Wat is volgens jou de belangrijkste functie van de wijkkrant?

Vooraf mensen informeren over wat er in de wijk speelt. Daarnaast, afhankelijk van de onderwerpen, kan het wellicht ook mensen samen brengen.

Hoe lang woon je in Angelslo. Hoe ben je er terecht gekomen?

Dit is ook de wijk waar ik, toen ik in Emmen kwam wonen, begonnen ben. Mede daarom wilde ik graag hier weer wonen.

Wat vind je van de wijk?

Ik vind het over het algemeen wel een leuke wijk. Veel groen tussen de huizen, dat vind ik wel fijn. Ook het multiculturele spreekt me wel aan.



Kun je iets over jezelf vertellen?

Ik ben geboren en getogen op Texel. Na een aantal omzwervingen uiteindelijk in Emmen beland omdat de moeder van mijn dochter hier toen woonde. Na werkzaamheden in de horeca en als dierenverzorger, ben ik nu bezig met een opleiding tot beroepsfotograaf.

Wat zijn jouw dromen voor het leven?

Ik hoop aankomend jaar, of het jaar daarop mijn eigen fotografie-bedrijf op te starten.

Wat zijn jouw dromen voor de wijk Angelslo?

Dat het een leuke multiculturele wijk blijft, met hopelijk nog meer verbinding met elkaar.



Bijzondere dagen

Donderdag 11 mei - IJsheiligen

'De IJsheiligen hebben koude koppen' was vroeger een veel gebruikte kreet. Die IJsheiligen zijn St Mamertus, St Pancratius, St Servatius en St Bonifatius, waarvan de naamdagen vallen op 11, 12, 13 en 14 mei. Tot 11 mei is er best nog kans op nachtvorst, na 14 mei is die kans grotendeels voorbij. Daarom worden in Nederland geraniummarkten ook vrijwel nooit eerder gehouden dan op 15 mei. Plant pas na de IJsheiligen je zelf gezaaide, vorstgevoelige plantjes buiten uit, de kans op nachtvorst is dan namelijk een stuk kleiner.

Activiteiten Wijkcentrum Angelslo

Maandag

Naailessen	09.00 - 11.00 uur
Gym	10.00 - 11.00 uur (Vincent)
Sjoelen	13.30 - 16.30 uur (BCO)
Country-line dancing	13.00 - 14.00 uur (BCO)

Dinsdag

Keramiek	09.00 - 11.30 uur
Koersba	13.30 - 15.30 uur (BCO)
Gym	13.00 - 14.00 uur
Zitgym	14.15 - 15.15 uur
Bingo*	19.30 - 22.30 uur

*Eerste dinsdag van de maand

Woensdag

Keramiek	09.00 - 11.00 uur
Zitgym	10.30 - 11.30 uur
Klaverjassen	13.00 - 16.00 (BCO)

Donderdag

Tekenen/schilderen	09.00 - 11.00 uur
Huisvrouwen gym	09.15 - 10.15 uur
Zitgym	10.45 - 11.45 uur
Samen aan tafel**	11.30 - 13.00 uur
Bewegen op muziek	12.45 - 13.45 uur (BCO)
Gym	15.00 - 16.00 uur (Vincent)
Soosmiddag BCO***	13.45 - 16.00 uur

** (1x in 2 weken - even weken) (WCA, AHF, Sedna)

*** (1x in 2 weken - oneven weken)

Vrijdag

Tekenen/schilderen	09.00 - 11.00 uur
Kledingmarkt****	10.00 - 14.00 uur

**** (elke 2e en laatste vrijdag v.d.maand)

Maandag t/m vrijdag

Biljarten	08.30 - 16.00 uur (BCO)
-----------	-------------------------

Grote opkomst tijdens Energiemarkt

Op woensdag 21 december was de Energiemarkt Angelslo in het wijkcentrum. Inwoners uit de wijk kwamen in groten getale een kijkje nemen. Radiatorfolie, ledlampen en tochtstrips zijn uitgedeeld. Er zijn energiecoach-gesprekken ingepland en inwoners zijn voorzien van tips om de energierekening naar beneden te krijgen.

TONNIS BOS, REDACTIE

De Energiemarkt was een samenwerking van gemeente Emmen, Lefier, Huurdersfederatie Zuidoost Drenthe, Sedna, wijkvereniging Angelslo en onze energiecoaches.

We verbruiken vaak onnodig veel energie. Want hoeveel verbruikt uw koelkast? Wat levert het op om de verwarming een graadje lager te zetten? Hoeveel kunnen we besparen met het gebruik van een waterbesparende douchekop? De energiecoaches maken graag een afspraak met u om u inzicht en handige tips te geven. Ga hiervoor naar de website van de gemeente Emmen en boek een afspraak.

Alles wordt steeds duurder. De energierekening schiet omhoog. U wilt het liefst ook nog geld overhouden voor leuke dingen. Hoe bespaart u op uw energierekening?

Iedereen worstelt hiermee: of het nu gaat om inwoners, sportverenigingen, maar ook de gemeente. Er zijn veel regelingen en mogelijkheden. Maar waar moet u beginnen? Wat kunt u doen? Eén ding is zeker: er kan meer dan u denkt.



Op de website van de gemeente Emmen is veel informatie te vinden over o.a. een noodfonds, waarmee de gemeente Emmen inwoners en organisaties helpt, die ondanks alle maatregelen financiële problemen hebben of verwachten te krijgen door de hoge energiekosten. Er is een tijdelijke regeling tot en met 30 juni 2023 voor huishoudens en organisaties.

Evenementen in april/mei/juni

13 + 14 mei Nationale Molen- en Gemalendag

Op deze twee dagen zijn in Nederland meer dan 600 wind- en watermolens en gemalen open voor bezoek. Vooral in de bollenstreek en rond de Hollandse Plassen staan erg veel molens. Maar ook in de buurt van Emmen zijn fraaie molens te zien. We hebben er vast een paar voor u op een rijtje gezet.

- Molen De Hondsrug, IJsspoorweg 33, Weerdinge
- Molen De Berk, Postweg 43, Barger-Compascuum
- Molen Zeldenrust, Oranjekanaal Noordzijde 7, Emmen (Zuid-Barge)
- Molen De Hoop, Drostenstraat 16, Sleen
- Molen 'Nooitgedacht', Industrieweg 15, Veenoord
- Molen De Heidebloem, Verlengde Vaart Zuidzijde 85, Erica
- Molen Grenszicht, Hoofdkanaal Westzijde 108, Emmer-Compascuum

Zo 14 mei De Muur van Emmen

Een spectaculair ééndaags hardloop-evenement op de inmiddels beruchte 'Muur van Emmen'. Een uitdagend parcours van 2,5 kilometer vol met beklimmingen, afdalingen en natuurlijk de trap als scherprechter. Geef je op voor een 2,5 (jeugd tot en met 16 jaar), 5 of 10 kilometer en beklim de trap dus twee of zelfs vier keer! Met je deelname steun je het goede doel, scoor je een fantastische herinnering en misschien beland je zelfs in de prijzen als je tot de snelste lopers van de dag behoort.

Kijk op: www.muurvanemmen.nl

Zo 21 mei Open Dag bij de Yildirim Beyazit Moskee

De Moskee aan de Peyserhof 20 nodigt iedereen uit. Er is een braderie en wat leuks voor de kinderen o.a. een springkussen. Ook is het mogelijk een kijkje te nemen in de moskee. Er zijn mensen aanwezig om vragen te beantwoorden over Islam en de moskee. Van harte welkom!

26 t/m 29 mei Barrel Food Truck Festival

Op het Raadhuisplein vind je een bonte verzameling van originele foodtrucks en mobiele keukens.

De meeste trucks serveren streetfood, in de breedste zin van het woord. Lekkere smoothies, hotdogs, burgers, healthy snacks, tortilla's, churros, saté, pulled pork, maar ook koffie en ijs.

Allerlei verschillende soorten snacks met liefde bereid.

Kijk op: barrelfoodtruckfest.nl

27 mei Hondsrug Marathon

Een unieke, bijzondere en kleinschalige (duo)marathon over de Hondsrug. Tijdens deze marathon loop je samen met een groepje lopers in hetzelfde tempo. Elke groep heeft een zogenaamde voorfietser of -loper met EHBO. Tijdens de HM loop je niet per se voor een persoonlijk record, maar loop je samen met jouw groepje om de marathon te volbrengen.

Kijk op: mm4events.com/hondsrug-marathon-1

24 + 25 juni Fable & Fantasy Festival

Het Rensenspark wordt omgetoverd tot een fantasiewereld waar je sprookjesfiguren kunt tegenkomen, je terug kunt gaan naar de middeleeuwen of een kijkje kunt nemen in de wereld van de steampunk. Er is voor ieder wat wils en iedere fantasie-stijl in kleding is welkom! Deze twee dagen zijn er verschillende fantasy-kraampjes te vinden op de fair. Het Rensenspark is al een sfeervolle locatie op zich, maar zit deze dagen ook nog eens vol avonturen.

Kijk op: www.fableandfantasy.nl

27 juni t/m 3 juli Drentse Fietsvierdaagse

De Drentse Fiets4Daagse werd traditiegetrouw altijd van dinsdag tot en met vrijdag gereden, maar met ingang van dit jaar wordt dat donderdag tot en met zondag. „Een verandering die meer mensen de kans biedt mee te fietsen”, aldus de voorzitter. Er zijn verschillende startplaatsen: Assen, Dalen, Diever, Emmen, Meppel en Westerbork. De deelnemers kunnen kiezen uit routes van 40, 60 of 80 kilometer per dag. Die 80 kilometer is nieuw, omdat er tegenwoordig veel op e-bikes gereden wordt. Zoals vanouds staan de routes bol van de activiteiten en kinderen tot en met 12 jaar fietsen dit jaar gratis mee.

Kijk op: www.fiets4daagse.nl

Oogcontact

Lang, lang geleden toen we nog in het westen woonden als gezin, kwamen er wel eens vrienden of familie uit het hoge Noorden langs. Als trotse 'stadskakkers' liepen we door onze wijk richting het oude centrum. Eén van onze vrienden, een echte Fries, begroette iedereen op straat. Mensen keken hem verbaasd aan, als ze al opkeken. Soms kwam er een schuchter hallo terug, maar meestal liepen ze, in zichzelf gekeerd, snel door.

Toen wij zelf in Drenthe gingen wonen, moest ik dan ook wennen aan al die begroetingen op straat. Een rondje met de hond leek een koninklijke wandeling met hoofdknikjes, gewuif en een vriendelijk moi. In het begin zei ik steevast goedemiddag, maar als snel leerde ik mezelf aan om ook moi te zeggen. Langzamerhand begon ik die begroetingen te waarderen. Even een moment van elkaar in de ogen kijken en contact maken. Een besef van dat je niet alleen op deze aardbol rondloopt.

Aan dat proces moest ik de afgelopen dagen terugdenken toen we iets te veel tijd in het ziekenhuis doorbrachten. Op de één of andere manier merkte ik dat mensen het lastig vinden elkaar aan te kijken als iemand ziek is. Overal wordt naar gekeken behalve naar de zieke zelf. Het is makkelijker om de begeleider van iemand in een rolstoel te begroeten dan om hem zelf aan te kijken. Alsof we een beetje verlegen zijn met de situatie.

In meerdere culturen is je ogen neerslaan juist een teken van respect. In een multiculturele wijk als de onze kan het dan ook uitdagend zijn om non-verbaal goed met elkaar te communiceren. Toch merk ik dat, als het lukt om contact te maken, er vaak een glimlach doorbreekt bij de ander ... of bij jezelf. Een kwestie van zien en gezien worden. Daarom blijf ik parmantig mijn rondjes met de hond door Angelslo lopen, op zoek naar meer oogcontact. Dus wie weet ... tot ziens!

Column

ELISE ALKEMA, REDACTIE



Schrijvend door de wijk

Wat is leuker dan bewoners zelf aan het woord te laten? Hou je van schrijven en wil je jouw gedicht, kort verhaal of ander schrijfsel teruglezen in de wijkkrant, mail dan naar onze redactie!

ELISE ALKEMA, REDACTIE

In deze editie plaatsen we een gedicht van Angel Svensson. Angel is een gepassioneerde schrijfster. Ze schrijft poëzie in het Nederlands en Engels. Zo is haar gedicht 'Stille schreeuw' opgenomen in de bundel Eindeloos, waarvan een deel van de opbrengst ging naar de Stichting 'Niet graag een lege maag'. Een organisatie die er voor zorgt dat alle kinderen die geen lunch meekrijgen op school een boterham kunnen eten. Naast gedichten schrijft zij ook verhalen.

Voor de wijkkrant heeft zij een gedicht geschreven rond het thema bevrijdingsdag.

BEVRIJDING

*Na jaren van gevangenschap,
bevrijd van dood en ellende,
verscheen er een andere realiteit,
leven was het nieuwe onbekende.*

*Velen zijn vooralsnog gevangen in vrijheid.
Getekend door kogels en granaten
zal de impact altijd blijven.
De angst zal hen nimmer volledig verlaten.*

*Laten we koesteren wat we hebben
en herinneren wie we hebben verloren.
Geen enkele oorlog ter wereld
zou vrede mogen verstoren.*



Angel Svensson

Eén ei is geen ei, twee ei is een half ei

HANS SIMONIS, REDACTIE

Over een paar dagen is het weer Pasen. Weet u al wat u gaat doen? Wellicht eet u eerst een lekker paasontbijt met eieren en een paasstol om daarna samen met de kinderen of kleinkinderen te zoeken naar verstopte eieren. Als het weer het toelaat een lekkere wandeling maken in het bos en 's avonds misschien eens even kijken naar een paasvuur.

Het verstoppertje van paaseieren gaat al terug op een oude Germaanse of Saksische gewoonte. In het voorjaar werden eieren, als symbool van vruchtbaarheid, begraven in akkers, in de hoop dat daardoor de akkers ook vruchtbaar zouden worden. Waarschijnlijk werden die begraven eieren door arme mensen, die geen geld hadden om zelf eieren te kopen, weer snel opgegraven om op te eten.

Het versieren van eieren is waarschijnlijk ontstaan doordat je in de vroege middeleeuwen in de vastentijd, dus tussen Aswoensdag en Pasen, ook geen eieren mocht eten. Als je dus een ei kreeg na veertig dagen vasten was dat bijna iets bijzonders. En als je iemand iets bijzonders geeft, waarom dan niet mooi verpakt of versierd? Het beschilderen van eieren met Pasen is dan ook al een heel oude traditie, die vooral in landen in Oost-Europa veel voorkomt. Maar er zijn ook geschilderde eieren bekend uit Zweden en uit Japan. Zelfs geborduurde eieren komen voor, bijvoorbeeld in de Oekraïne!

Maar (natuurlijk, zou je bijna zeggen) het versieren van eieren ging soms ook weer een beetje te ver. In 1885 vroeg de Russische tsaar Alexander III aan de beroemde juwelier Fabergé, om een paasei te maken voor zijn vrouw, de tsarina. Over de prijs werd niet gepraat, dus Fabergé deed dat maar al te graag.

Het ei dat hij uiteindelijk afleverde, zag er op het oog uit als een gewoon, groot ei, maar het was gemaakt van platina en daarna bedekt met mat-wit email. Als je het ei openklapte zat er een gepolijst gouden dooier in die op zijn beurt ook weer open gemaakt kon worden. Daarin zat dan een kippetje van meerdere kleuren goud, met robijntjes als ogen. En of dat nog niet genoeg was kon het kippetje ook weer open en onthulde dan een broche in de vorm van de Russische tsarenkroon, uiteraard van goud en versierd met diamanten en parels: het paasgeschenk voor de tsarina!

Ze vond het ei prachtig en daarom werd Fabergé benoemd tot hofjuwelier, met de opdracht om ieder jaar zo'n soort ei te leveren. En omdat Fabergé de vrije hand had in het

gebruik van goud, platina, edelstenen en parels werden de eieren steeds mooier... en dus duurder! Ze konden allemaal opengeklapt worden (soms zelfs in drieën) en bevatten altijd heel kleine en heel mooie en dus ook erg dure kunstwerkjes: een ruitersstandbeeld van de tsaar in goud, een miniatuur van het Kremlin, een gouden koetsje met deurtjes die open konden en met echt draaiende wielen of een portretje van de vijf kinderen van de tsaar. Natuurlijk niet een gewoon zwart-witfotootje, nee, in roze camee uitgesneden, versierd met parels en op een gouden voetstuk. Tja ... aan geld geen gebrek bij de tsarenfamilie (als was dat bij de onderdanen van de tsaar helaas wel anders!).

Na het overlijden van tsaar Alexander III zette zijn zoon, tsaar Nicolaas II, de traditie voort en liet ieder jaar met Pasen twee eieren maken, één voor zijn vrouw en één voor zijn moeder.

Tussen 1885 en 1917 (het jaar waarin de tsarenfamilie werd vermoord) heeft Fabergé waarschijnlijk 69 van dit soort eieren gemaakt, waarvan er nu nog ongeveer 57 bekend zijn. Ze staan in diverse musea of zijn in particulier bezit. Zo schijnt de vorst van Monaco er één te hebben en de vorig jaar overleden koningin Elizabeth had er zelfs vijf!

Nog onlangs heeft de Amerikaanse politie een (vermoedelijk) Fabergé-ei gevonden op het in beslag genomen jacht van een Russische miljonaire. En in 2014 heeft een Amerikaan op een waarschijnlijk toch wel redelijke sjieke 'rommelmarkt' een ei gekocht (voor de goudprijs, 13.000 dollar!), waarvan hij pas later ontdekte dat het één van de verdwenen Fabergé-eieren was. De waarde wordt geschat op ... 33 miljoen dollar!



Het paasvuur: Een paastraditie?

HANS SIMONIS, REDACTIE

Gaat u in deze dagen misschien ook eens even kijken naar een paasvuur? Door de naam lijkt het, alsof het vuur iets te maken heeft met Pasen. Maar dat is eigenlijk helemaal niet waar. Net zoals de kerstboom niets met kerstmis te maken heeft, heeft het paasvuur niets van doen met Pasen.

Precies zoals het zoeken naar verstopte eieren, is ook het paasvuur een overblijfsel uit de tijd van de Germanen en Saksen. Het vuur was eigenlijk een eerbetoon aan de godin Ostara: de godin van de lente. Als de naam Ostara u misschien vaag aan iets doet denken: in het Duits heet Pasen natuurlijk niet voor niks nog steeds 'Ostern'!

Het vuur en de rook zouden zorgen voor gezondheid en vruchtbaarheid van mens en dier. Dieren werden door de rook geleid, mensen liepen er doorheen of sprongen over het vuur. Dat is trouwens een gewoonte die in Frankrijk nog steeds bestaat, maar dan tijdens Sint Jan (24 juni). Jonge stelletjes springen hand in hand over een vuur. Misschien in de 'vurige' hoop op spoedig nageslacht?

Uiteraard werd in de vroege middeleeuwen door de kerk geprobeerd dit 'heidense ritueel' uit te bannen, maar toen dat niet lukte werd het maar in het christendom opgenomen. Zoals zoveel heidense gebruiken 'verchristelijkt' werden. Waarschijnlijk is het daaraan ook te danken dat in sommige landen bovenop het paasvuur een pop wordt mee verbrand, die Judas of de duivel moet voorstellen.

Zijn paasvuren nou een echt Nederlandse gewoonte? Nee, zeker niet! Het komt in veel meer landen voor, al is het meestal wel beperkt tot de gebieden waar vroeger de Germanen en de Saksen hebben gewoond. De vuren komen voor van Denemarken in het noorden, tot Zwitserland en Oostenrijk in het Zuidoosten. In Nederland vind je ze vooral in het oosten van het land, in de provincies die aan Duitsland grenzen. Paasvuren in Duitsland hebben in de afgelopen jaren stankoverlast veroorzaakt tot in Utrecht!

Het 'fikkie-stoken' is kennelijk zo populair geworden dat je ze tegenwoordig ook al kunt aantreffen in Friesland en Noord-Brabant. Er is zelfs een paasvuur gezien in een kleine gemeente in de provincie Utrecht, maar dat was daar gekomen door ... 'geëmigreerde' Drenten.

Wanneer u een paasvuur kunt gaan bekijken? Tja... dat is wat moeilijk te zeggen. Op sommige plaatsen wordt het vuur op 1e paasdag ontstoken, op andere op 2e paasdag en in sommige landen beginnen ze al op de avond voor Pasen! Even Googelen dus!

Je kunt het tegenwoordig zo gek niet bedenken of er wordt wel een wedstrijd van gemaakt. Zo is er ook al een wedstrijd gaande om de hoogste 'paosbulte'. De winnaar daarvan krijgt een vermelding in het Guinness Book of Records. In 2012 werd de wedstrijd gewonnen door het dorp Espelo in Overijssel. Men besloot dat jaar een aanval te doen op het wereldrecord, dat met 43 meter op naam stond van een dorp in Slovenië. Zelfs toen ze in Espelo al wisten dat ze dat punt voorbij waren, werd nog verder gebouwd om uiteindelijk te stoppen bij ... 45,98 meter!



Handig om te weten: actuele contactinformatie

Gezondheidscentrum Angelslo, Statenweg 2

- Fysio Emmen (0591-627100) - <https://fysio-emmen.nl/>
- Podotherapie Hulleman (085-0765330) - <https://www.podotherapiehulleman.nl>
- Huisartsenpraktijk Struijk (0591-622231) - <https://huisartspraktijkstruijk.praktijkinfo.nl>
- Huisartsenpraktijk Ben-Zvi (0591-622327) - <https://huisartsenangelslo.uwartzonline.nl>
- Huisartsenpraktijk Parisius (0591-622321) - <https://huisartsenangelslo.uwartzonline.nl>
- BENU Apotheek Angelslo (0591-626560) - <https://www.benu.nl/apotheek/angelslo>

Wijkagenten (Bij spoedgevallen: bel 112) (0900-8844)

- Kim Steenwijk - kim.steenwijk@politie.nl
- Dirk-Jan Nauta - dirkjan.nauta@politie.nl

Elke woensdagochtend inlooppreekuur van 10.00 uur tot 12.00 uur in het Wijkcentrum.

Wijk-BOA / Jeugd-BOA

- Leon Nanninga, tel. 140591 of gemeente@emmen.nl

Wijkconciërge

Jan Stoffers (06 48 13 66 23)

Heb je gezien dat er iets kapot, vies of onveilig is in uw buurt? Heb je ergens overlast van? Meld het bij de wijkconciërge, zodat er iets aan gedaan kan worden.

Buurt sportcoaches

- bscemmenoost@emmen.nl
- Mennart Pel

Welzijnsgroep Sedna-Oost (0591-629300)

emmenoost@sednaemmen.nl

Inlooppreekuur op maandag van 09.00 uur tot 11.00 uur in het Wijkcentrum

Stichting Wijkcentrum Angelslo

Statenweg 107, t. 0591 62 25 78

Egbert Veenker, beheerder
06-21438866

info@wijkcentrumangelslo.nl
www.wijkcentrumangelslo.nl

Bestuur Wijkcentrum/ Wijkvereniging/EOP

Jan de Boer, voorzitter
jan.deboer@wijkcentrumangelslo.nl

Tonnis Bos, secretaris
tonnis.bos@wijkcentrumangelslo.nl

Yvo Fickweiler, penningmeester
yvo.fickweiler@wijkcentrumangelslo.nl

Daniël Knol, eop
daniel.knol@wijkcentrumangelslo.nl

Jolanda Hoge, algemeen adjunct
jolanda.hoge@wijkcentrumangelslo.nl

Colofon

Redactie Wijkkrant
Elise Alkema, Tonnis Bos, Peter Bron, Hans
Simonis, Harmen Soppe en Matt Westerlaken

Heb jij ook kopij?

Mail deze dan naar
tonnis.bos@wijkcentrumangelslo.nl
of lever het in bij de receptie van het
Wijkcentrum