



In deze krant...

TONNIS Bos, HOOFDREDACTEUR

Beste lezer,

De redactie van Wijkkrant Angelslo wenst u/jou een gezond en voorspoedig Nieuwjaar. We hopen ook in 2024 weer te komen met mooie informatie over onze wijk. In deze wijkkrant is er goed nieuws over de nieuwbouw van het wijkcentrum. De voorzitter vertelt erover.

Harmen Soppe had een exclusief interview met Evert ten Napel. Hij wordt in maart 80. En dat je dan niet achter de geraniums hoeft, bewijst ook het verhaal van Miny Katerberg in het artikel 80 Prachtig! Op 14 december is er afscheid genomen van Bert van der Veen. Hij gaf als programmamanager leiding aan het programmateam Angelslo. Peter Bron schrijft erover.

We maken kennis met Jolanda Hoge in de rubriek "Wie is". Zij is aangetreden als bestuurslid na het vertrek van Henk Wesseling. Elise Alkema schrijft over de komst van de koning naar Emmen. Ook haar column is weer zeer lezenswaardig. Hans Simonis gaat verder met zijn serie over straatnamen in Emmen en speciaal in Angelslo.

En verder..... een mooie impressie van de ontmoetingsdag, de activiteiten in het wijkcentrum, een artikel over levensvragen, aandacht voor de mantelzorgers Dat allemaal in deze krant.

Ik wens u veel leesplezier.



Voor vragen of opmerkingen over deze wijkkrant kunt u mij bereiken per telefoon **0591 - 622 578** of via tonnis.bos@wijkcentrumangelslo.nl

Van de voorzitter

Dit is de eerste wijkkrant van 2024, dus wil ik u graag, namens het bestuur van de wijkvereniging en het wijkcentrum Angelslo, onze beste wensen doen toekomen voor het nieuwe jaar. Wij hopen dat het u geluk en voorspoed zal brengen, maar vooral natuurlijk een goede gezondheid.

JAN DE BOER, VOORZITTER WIJKVERENIGING

Toch nog even een blik achterom. Op donderdag 23 november 2023 had de wijkvereniging een goed bezochte Algemene Ledenvergadering. Het bestuur legde hierin verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële kant daarvan en lichtte het schema van aftreden van de bestuursleden toe. Verder hadden wij een interessante lezing van Johan Withaar over Angelslo vanaf de oude geschiedenis tot heden. Dat werd door de aanwezigen zeer gewaardeerd.

Op de volgende pagina leest u een artikel over de nieuwbouw. Na jaren van voorbereiding komt er nu schot in de zaak. De kogel is door de kerk. De samenwerkingsovereenkomst is op 4 december getekend. Dus bouwen maar....



Voor vragen of opmerkingen over onze wijkvereniging kunt u mij bereiken per telefoon:
0591 - 622 578 of via jan.deboer@wijkcentrumangelslo.nl



Nieuwbouw Wijkcentrum

De kogel is door de kerk! Alle lichten staan op groen om volgend jaar te starten met de bouw van ons nieuwe wijkcentrum. Op 4 december 2023 is de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Emmen, Aldi en het Wijkcentrum Angelslo getekend. De bouw van ons wijkcentrum en de bouw van een nieuw verkooppunt voor Aldi heeft nu een officieel karakter gekregen.

JAN DE BOER, VOORZITTER WIJKVERENIGING

De nodige stukken voor het afgeven van een omgevingsvergunning zijn ook gereed en de verwachting was dat deze vergunning nog in de afgelopen maand december zou kunnen worden afgegeven. Er kunnen dan nog wel bezwaarschriften worden ingediend, wat natuurlijk weer vertragingen geeft. Laten we hopen dat dit niet gebeurt.

De planning is dat in de maand februari 2024 de activiteiten van het wijkcentrum en de wijkvereniging verhuizen naar de tijdelijke huisvesting, zodat in maart 2024 met de sloop van het oude pand kan worden begonnen. Start bouw is gepland in de zomer en wij verwachten dan dat wij in de tweede helft van 2025 het gebouw kunnen betrekken.

Om tot een betaalbaar geheel te komen, hebben wij het bouwplan nog wel wat moeten aanpassen. De tweede verdieping is vervallen. Toch hebben wij alle activiteiten weten onder te brengen binnen het plan. Het was ook financieel gezien een zware opgave, onder andere door de enorme prijsstijgingen, maar het is gelukt, mede door de inzet van alle betrokkenen binnen het ontwerpteam. Ook de gemeente heeft zich hierin constructief opgesteld. Van veel instellingen hebben wij subsidie toegezegd gekregen. Mede daardoor hebben wij een financieel sluitend plaatje. De komende tijd zal veel inspanning van ons vragen, maar wij zetten ons met plezier ervoor in.

Tijdelijke huisvesting

Op de valreep hoorden wij dat de gemeente Emmen voor ons "DE KOP VAN ZUID" als tijdelijke huisvesting heeft gereserveerd, wat wij natuurlijk met beide handen aannemen. De "Kop van Zuid" ligt naast het ziekenhuis en aan de rand van onze wijk. Het is een vrij nieuw pand en met het verwijderen van enkele tussenwanden kunnen onze activiteiten en die van de huurders daar goed worden uitgevoerd. Het vraagt natuurlijk van alle betrokkenen wel enig aanpassingsvermogen, maar met het vooruitzicht van een nieuw pand is het dat wel waard. Met de vaste huurders en gebruikers gaan wij natuurlijk in overleg over hun plek in de tijdelijke huisvesting. Wel hebben wij veel vrijwilligers nodig om de verhuizing goed te laten verlopen. Dus graag aanmelden bij de bedrijfsleider Egbert Veenker.



Jaarvergadering Wijkvereniging

Donderdag 23 november jl. heeft de Wijkvereniging Angelslo haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden in het wijkcentrum Angelslo. De belangstelling voor deze avond was goed te noemen.

De avond werd geopend door voorzitter Jan de Boer, Onderstaande punten zijn behandeld:

- Jaarrekening 2022
- Rooster van aftreden bestuursleden
- Vrijwilligers
- Biodiversiteit (groei en bloei in de wijk)

Voor het laatste punt werd een oproep gedaan om, bij belangstelling, zich te melden voor het deelnemen aan een werkgroep die zich hiermee gaat bezighouden. Belangstellenden kunnen zich nog steeds melden via info@eopangelslo.nl

Als gastspreker was Johan Withaar aanwezig die met een boeiende lezing de aanwezigen meenam in de geschiedenis en ontwikkeling van onze woonwijk. In vogelvlucht werden de aanwezigen meegenomen in de ontwikkeling van Angelslo vanaf 1450 tot 2023.



Het weer in...



Samen verder in de wijk

Toekomstbestendig Angelslo (2022-2025) - Weinig lezers zullen weten waar dit over gaat. Wel, over het uitzetten van een route, een koers. De koers om onze wijk leefbaarder en veiliger te maken.

PETER BRON, REDACTIE

Alweer een behoorlijk aantal jaren geleden liet het college van burgemeester en wethouders een onderzoek uitvoeren in Angelslo naar de leefbaarheid en veiligheid. Geconstateerd werd dat het “een prachtige wijk is, maar met problematiek”. Dat betrof vooral het woon- en leefklimaat en veel sociaal-maatschappelijke zaken zoals overlast, armoede en werkloosheid. Daarbij waren er in 2016 in toenemende mate meldingen van drugsgerelateerde overlast. Bovendien voelden de inwoners van de wijk zich niet serieus genomen door de gemeente.

Daarom is de gemeente aan de slag gegaan met een speciale aanpak in Angelslo: het programma Angelslo. Met de bewoners en andere organisatie (zoals politie, Sedna en Lefier) wordt ingezet op een veilige woonomgeving met passende woningen en ruimte voor iedereen om mee te doen, mee te denken en mee te praten.

Het doel van het programma was en is “dat de bewoners Angelslo ervaren als een prettige, veilige en leefbare wijk. De woningen en de woonomgeving zijn passend voor de huidige en toekomstige bewoners. Bewoners voelen zich gehoord, serieus genomen en ondersteund door de gemeente. Onderlinge lijnen tussen gemeente, bewoners en organisaties worden verkort, zodat we elkaar blijvend weten te vinden. Door het vergroten en versnellen van de samenwerking tussen inwoners en de verschillende maatschappelijke organisaties binnen Angelslo worden meer doelen gerealiseerd.” Dat is een hele mond vol. Als je kijkt naar hoe de situatie was in Angelslo en heden ten dage is, zijn er zeker resultaten geboekt. Een aantal wordt beschreven in het artikel over de scheidende programmamanager Bert van der Veen.

Wat is er tot nu toe zoal bereikt?

- De wijkagenten en BOA's houden elke woensdagmorgen spreekuur in het wijkcentrum. Veel bewoners weten de weg al te vinden.
- Op de huidige plek komt een prachtig nieuw wijkcentrum in combinatie met een supermarkt van de Aldi. Lees hierover meer in het artikel van de voorzitter elders in deze krant.
- Met 'Stem van de wijk' is met een groep bewoners gewerkt aan meer betrokkenheid van de bewoners. Zo zijn er bewonerscommissies in het leven geroepen voor de thema's (verkeers-) veiligheid, speelvoorzieningen en activiteiten voor jongeren, onderhoud groen/woningen en (zwerf)afval.
- Bewoners gaven aan dat een wijkkrant werd gemist. Inmiddels is dit gerealiseerd en hebben bewoners een aantal edities op de mat gehad.
- De bewoners van de Fokkingeslag hebben het initiatief genomen om hun directe leefomgeving te verbeteren. Dat doen ze samen met de gemeente, Lefier en Sedna. Er zijn onder andere plannen om het vele groen in hun buurt een andere invulling te geven zodat het meer gebruikt gaat worden voor bijvoorbeeld ontmoeten en spelen.
- Er is een project gestart om jongeren te kunnen laten opgroeien in een kansrijke omgeving. In deze aanpak is er aandacht voor het welbevinden van de jongeren en het terugdringen van het gebruik van alcohol, drugs en tabak. Voorbeelden om dat te bereiken zijn meer aanbod van sporten, meer aanbod van kunst en cultuur en het vergroten van betrokkenheid van de ouders.
- In andere projecten wordt onder meer nagedacht om het gebied rond het winkelcentrum aantrekkelijker te maken en een passende woningvoorraad in de wijk te realiseren die meebeweegt met de eisen en wensen van deze tijd.

Er is de afgelopen jaren veel werk verzet door het programmateam en de betrokken instanties en organisaties om het programma uit te voeren. Het is nog niet klaar en dus is de gemeente op zoek naar een nieuwe programmamanager nu de huidige programmamanager Bert van der Veen vertrekt. Er is de gemeente dus veel aan gelegen om de uitvoering van het programma te doen slagen om voor ons een prettige, leefbare en veilige wijk te creëren.

1K Z1E J3-bankjes in Angelslo

Misschien heeft u er al eens op gezeten, op de '1K Z1E J3-bankjes' van 113 Zelfmoordpreventie. Sinds begin september staan er twee aan de Statenweg in Angelslo ter hoogte van het winkelcentrum. De bankjes moeten uitnodigen om een goed gesprek met elkaar aan te gaan. Initiatiefnemer van de bankjes in Emmen is Charissa Moorrees-Eichert. Ze werkt als geestelijk verzorger en ziet in die hoedanigheid Emmenaren die het moeilijk hebben.



'De ideale plek'

In overleg met de gemeente en de wijkvereniging zijn de bankjes op de looproute naar het winkelcentrum geplaatst. "Hier lopen dagelijks heel veel mensen langs dus dit leek ons een ideale plek." Op het eerste gezicht lijken het hele normale bankjes. Dat zijn het ook, behalve dan dat er een bordje op is geschroefd met de tekst: Een goed gesprek begint met iemand écht zien. Daarnaast staat een QR-code. Als je die scant komt je uit bij de website van 113 Zelfmoordpreventie. "Daar kun je allerlei tips lezen over hoe om te gaan met suïcidale gedachten. En wat je voor iemand kunt doen die daar last van heeft."

Praten met elkaar

De bankjes moeten vooral uitnodigen om te praten over moeilijke gedachten. "Overall hebben mensen te maken met suïcidale gedachten. Hiermee geven we een signaal af dat die gedachten er mogen zijn. Dat het leven soms heel moeilijk is en dat je er over mag praten." De bankjes zijn vooral symbolisch, want de zitjes zullen waarschijnlijk niet direct leiden tot minder zelfdodingen. "Maar we maken het wel bespreekbaar", legt Moorrees-Eichert uit. "En we maken duidelijk dat je hulp mag vragen. Of dat je bijvoorbeeld met een vriendin langs zo'n bankje loopt, even gaat zitten en de tekst leest. Dat kan een opening zijn om aan iemand te vragen hoe het echt met hem of haar gaat."



Kijk op de site van 113
zelfmoord preventie via de
QR-code



Ken uw... ??

Tja ... wat zou er eigenlijk op de plek van die vraagtekens moeten staan? Op een artikel onder de kop 'Ken uw stad' in de wijkkrant van oktober kregen we een reactie van een lezeres die schrijft dat we dat zo niet mogen noemen, want (zegt zij) "Emmen ís geen stad!"

HANS SIMONIS, REDACTIE

Die mevrouw heeft gelijk! Want in alle ambtelijke stukken blijkt het woord 'stad' tegenwoordig niet meer voor te komen, men gebruikt uitsluitend nog de benaming 'gemeente'. Nou kun je natuurlijk makkelijk zeggen "Dat woord gebruiken we niet meer", maar je kunt een bestaand en ingeburgerd woord niet zomaar uit alle woordenboeken en uit de spreektaal verwijderen. Mensen blijven het gewoon nog jaren gebruiken. Zelfs kinderen die geboren zijn na de invoering van de euro, hebben het nog steeds over 'Een heitje voor een karweitje', terwijl dat 'heitje' (vroeger een kwartje, 25 cent) allang niet meer bestaat. En op internet is trouwens nog steeds een definitie van 'stad' te vinden:

"Een stad is een grotere plaats waar veel mensen wonen, gelegen aan grotere verkeerswegen en met een eigen bestuurs- en verzorgingsstructuur."

Wanneer je die definitie leest kun je Emmen, met meer dan 100.000 inwoners, vlakbij de de A37 en N34, met een gemeentebestuur, een 'eigen' ziekenhuis, een wekelijkse markt en diverse grote winkelcentra, volgens mij rustig een stad noemen. Maar ik neem de kritiek ter harte en schrijf voortaan dus:

Ken uw wijk

1. Avekingecamp

In een vorige wijkkrant beloofde ik dat ik zou proberen eens wat meer te weten te komen over de oude Drentse havezaten en versterkte huizen, waarnaar in Angelslo straten zijn genoemd. Soms zijn de betreffende gebouwen zo lang geleden gebouwd, dat er in onze tijd weinig meer van overeind staat. Dan moeten we het dus doen met vermeldingen in oude geschriften. Dat is onder meer het geval bij het 'Huis Avekinge' in Benneveld (gemeente Coevorden).

Dat huis wordt overigens maar een enkele keer in een oud document genoemd, namelijk toen er een geschil was tussen de abdij van Assen en de 'schulte' van Drenthe, over wie nou eigenlijk de 'tienden' (een vorm van belasting) over het huis Husinge moest krijgen. Een schulte was trouwens een hoge functionaris, een vertegenwoordiger van de landsheer. Uiteindelijk won het klooster, omdat bekend was dat de eigenaar van Husinge die 'tienden' aan de abdij had afgestaan toen zijn dochter in het klooster trad. Maar wel met de bepaling dat het klooster (als belasting over het huis Avekinge, van dezelfde eigenaar) aan de schulte jaarlijks '3 malder rogge' moest afstaan (malder was een oude inhoudsmaat, speciaal voor graan).

"De abt van Adeward, Pellegrimus de Vullenho, deken van Drenthe, Wicherus, deken, en Philippus, kanunnik van de kerk in Stenwic, bepalen als scheidslieden in het geschil tussen de abdij te Adzen en Rothgerus de Elede, schulte van Drenthia, dat de abdij het eigendom toekomt van de grove tiend over het huis Husinge te Bunevelde, maar dat als grove tiend over het huis Avekinge aldaar de abdij 3 malder rogge aan Rothgerus moet opbrengen."

Bron: Regestenlijst Drents Archief

Wordt vervolgd.

Schrijvend door de wijk

De mooiste woorden ontspruiten vaak op de plek waar we ons het meest thuis voelen.

'Thuis', is het thema voor de landelijke Poëzieweek van 25 t/m 31 januari 2024. Renn4 De Atlas, die op hun school bewust een team ondersteuning Taal en Dyslexie heeft, greep deze kans om hun leerlingen aan het dichten te krijgen en heeft een wedstrijd uitgeschreven. De taal-leerkrachtondersteuners Shirley van Gelden en Marijke Boelen werken samen dit plan verder uit.

Renn4 is een opleiding voor jongeren tussen de 12 en 20 jaar die door gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek moeite hebben met leren op een 'gewone' school. De school wil jongeren uitdagen om hun eigen kwaliteiten te ontdekken en te ontwikkelen. Daarom wil het team dan ook een gedichtenwedstrijd organiseren, de leerlingen laten ontdekken wat ze kunnen en in hun mars hebben.

Dat gaan ze per klas doen. Als groep moeten ze één gedicht maken. Ongeveer zeventien klassen, verspreid over drie locaties, doen mee. De jongeren zullen moeten samenwerken om tot een mooi resultaat te komen. De één zal goed zijn met woorden, de ander in voordragen en weer een ander zal de poster met het gedicht erop ontwerpen. Bezigt zijn met taal en taalplezier staat voorop.

RENN4 | Emmen
excellent in speciaal talent | DE ATLAS



Na de kerstvakantie zal de wedstrijd beginnen. Ze hopen nog een dichter of schrijver uit te nodigen die de leerlingen wat basisregels over dichten kan meegeven. Daarna gaan de kinderen aan de slag en mogen ze op elkaars gedicht stemmen. Of er ook een officiële jury komt naast de leerlingen zelf is nog een verrassing. Net als de prijs. In ieder geval zal het gedicht van de klas die gewonnen heeft in het volgende nummer van de wijkkrant verschijnen. En de beste drie gedichten worden ook nog eens ingestuurd naar het Poëziepaleis waar ze meedingen om in een bundel geplaatst te worden. We zijn nu al trots op onze jongeren en wensen ze veel inspiratie toe. De volgende keer zullen we in de wijkkrant lezen welke klas gewonnen heeft.

HUUS VAN DE
TAOL

Drenthe-cursus op Klazienaveen

Vanaf 15 januari begint op Klazienaveen een Drenthecursus van het Huus van de Taol. In MFC De Noorderbreedte kun je aanschuiven voor acht avonds Drenthe en het Drents. Der bint nog een paar plekken vrij, aanmelden is nog meugelk. Weej wat er an de haand is aj 'de sik an 't touw' hebt? Wi'j meer weten over de geschiedenis en het laandschap van Drenthe? Al jaoren gef het Huus van de Taol cursussen over Drenthe en het Drents met lessen over Drentse taal, schrieverij, meziek en geschiedenis. De lessen wordt geven deur kundige docenten die - waar meugelk - oet de omgeving zölf komt. Aj metandoen wilt, of eerst meer wilt weten kuj terecht op www.huusvandetaol.nl/cursus/drenthecursus of bellen met 0593-371010.

Taal an Taofel

Al meer as 25 jaar is de combinatie van Drentse schrieverij, meziek en eten geliefd. In het neie jaar kuj nog op vier zundagen naar Taal an Taofel in Dwingel en Noord-Slien. Op disse zundagen kunt bezukers naar streektaolschriever luustern. En ok is der altied meziek en tussen de middag warm eten. Taal an Taofel is aal in dezölfde zaolen: Grand Café De Brink in Dwingel en Restaurant-Zalencentrum Wielens in Noord-Slien. In de middagpauze kan elkenien naar het warm buffet.

Taal an Taofel begint um 11.00 uur en stopt um 14.00 uur. De entree is € 20,00. En daor kriej dan koffie/thee en een waarme maaltied veur. In Noord-Slien is Taal an Taofel op 28 januari 2024 en 10 maart 2024. Risserversen kan via reina.zwiers@planet.nl. In Dwingel is Taal an Taofel op 4 februari 2024 en 3 maart 2024. Risserversen kan via ans.klok@ziggo.nl of j.oosting01@home.nl.

Interview Evert ten Napel

Voormalig sportverslaggever Evert ten Napel wordt eind maart 80, maar is nog altijd veel met sport bezig. Wanneer hij niet zelf als scheidsrechter op het veld staat dan is er wel een kleinzoon die vanaf de zijlijn aangemoedigd kan worden. Ook buiten het sportveld om is Evert nog druk bezet. Naast de tweewekelijkse column in het Dagblad van het Noorden is hij ook elke maandagochtend nog op Radio 5 te horen. In het sfeervolle Turfcafé in Schoonebeek trof ik Evert voor een interview voor deze krant.

HARMEN SOPPE, REDACTIE

Wat is hetgeen waar de meeste mensen u van herkennen?

Dat is toch wel mijn stem. Ik merk dat ik eerder aan mijn stem herkend wordt dan aan mijn gezicht. Jongere mensen zeggen die stem vaak te herkennen uit de FIFA computerspellen, waarvoor ik het commentaar wel eens heb verzorgd. Soms krijg ik dan ook wel 's van boze moeders te horen dat hun zoons beter naar mij luisteren dan naar hen!



“Het volksparkstadion is van Oranje” is een bekende uitspraak van u. Een ander wapenfeit is dat dankzij u het woord “fopduik” in de Van Dale staat. Zijn er nog wapenfeiten die naar uw mening onderbelicht zijn?

Er zijn wat mij betreft geen onderbelichte wapenfeiten, daar ben ik sowieso niet zo van. De aandacht voor mij als persoon komt gewoon voorbij en ik voel me nergens te groot voor. Men kan me altijd voor van alles benaderen en als het past dan doe ik er graag aan mee! Zo doe ik vandaag weer iets voor de voetbalclub SVV'04 en ga ik volgende week ook nog naar Sleen voor een evenement. Van mijn vrouw mag het nog wel eens wat minder, maar zolang het voor mij goed voelt, dan is het toch zo?

Als u het hedendaagse sportcommentaar beluistert, zijn er dan dingen die de verslaggevers van nu anders zouden kunnen doen?

Ze doen hun eigen ding en dat is helemaal prima. Het is wel zo dat ik vind dat er vaak te veel gemompeld wordt, maar dat kan ook aan mijn leeftijd liggen! Vroeger moesten we altijd in de leer bij de oudere redacteuren en was er veel aandacht voor duidelijk articuleren en het uitspreken van woorden voor in de mond. Misschien kan een aantal commentatoren daar nog wel in de leer!

In het begin van uw carrière bent u nog werkzaam geweest voor de Emmer Courant. Wat kunt u zich nog herinneren van deze periode?

Ik ben zelfs nog begonnen bij de Gezinsbode, dat was een huis aan huis blad en dat deed ik eerst naast het werk in de bakkerij van mijn vader. Op een gegeven moment wilde ik me toch wel meer op de journalistiek storten en toen ben ik voor de Emmer Courant gaan werken. Dat was een enorm fijn team onder leiding van Boudewijn Hoving. Daar hebben we erg veel lol gemaakt. Het team van FC Emmen was toen ook erg sterk, weet ik me nog te herinneren.

En wat kunt u zich nog van het Emmen van deze tijd herinneren?

Eigenlijk kan ik Emmen nog best goed herkennen, hoewel er natuurlijk heel wat is veranderd. Vroeger had je nog twee autodealers in het centrum die daar nu niet meer zitten. De Jan van Peer zit er nog steeds en ook het oude pand van Bakkerij ten Napel is nog steeds in handen van de familie, hoewel er geen bakkerij meer in zit. Ik mag altijd graag nog even een rondje doen door de Hoofdstraat en de Noorderstraat om herinneringen op te halen. Vroeger had ik ook altijd een abonnement voor het Noorder Dierenpark. Ik ben blij dat ze er nu een park van hebben gemaakt en er geen flats in hebben gezet, daar heb ik me nog wel 's druk over gemaakt!

Er wordt best vaak negatief gesproken over de regio Zuidoost Drenthe, wat vind u daarvan?

Als ik aan andere mensen moet uitleggen waar het ligt, dan zeg ik vaak: “Je moet bij Hoogeveen gas geven en voor Duitsland stoppen.”. Je ziet dat het voor veel mensen in Nederland voelt als een regio die ver van hun afstaat. Het is misschien niet in alles de mooiste plek, het is echt een afgegraven land, maar ik kom hier toch ook wel echt thuis. Als ik dan kijk naar plekken zoals het Bargerveen of richting de Hondsrug waar ik met mijn dochter Carrie nog een serie over heb gemaakt (red. Op weg: Hunebed Highway van MAX) dan hebben we hier gewoon prachtige stukken natuur. Daarnaast vind ik vooral de mensen fijn. Ze zijn lekker nuchter en recht toe recht aan, maar ook open naar elkaar.

Waarom bomen kappen?

Bij het planten van een boom heb je vaak al in je hoofd hoe die er uit zal gaan zien. Maar dat de boom zo snel groeit en na een aantal jaren zo ontzettend groot wordt, dat had je waarschijnlijk niet gedacht.

TONNIS BOS, REDACTIE

Bomen worden elk jaar groter en groter en op den duur kan dat voor jouw tuin wel eens te groot worden. De wortels van de boom duwen de bestrating van je terras omhoog, de takken groeien over de erfafscheiding waardoor de burens er overlast van hebben of er is geen zonnig plekje in je tuin meer te vinden. De boom is echt te groot geworden. In dat geval is 'kappen' een goede optie, hoe jammer dat ook is.

In sommige gevallen heb je dan een kapvergunning nodig. Met name voor grote bomen is een dergelijke vergunning vaak vereist. Wil jij een boom verwijderen uit je tuin, dan is het verstandig eerst na te gaan of die vergunning nodig is. Je kunt hiervoor terecht bij de gemeente. Heb je een vergunning nodig, dan kun je die ook bij de gemeente aanvragen, maar alleen als de grond waarop de boom staat jouw eigendom is.

De belangrijkste redenen voor het kappen van bomen zijn:

- De boom is ziek
- De boom vormt een gevaar voor zijn omgeving
- De wortels van de boom veroorzaken schade aan leidingen, kabels of riolering
- De tuinbestrating wordt aangetast door de wortels van de boom
- De boom staat nieuwbouw in de weg
- De boom onttrekt andere jonge beplanting de groei

Het team BOR (Beheer Openbare Ruimte) meldde ons als bestuur van het wijkcentrum/de wijkvereniging dat ze vorige winter veel vragen van inwoners heeft ontvangen over bomenkap.

Het team geeft aan: "Elk jaar snoeien en kappen we bomen omdat ze ziek en onveilig zijn. In sommige gevallen is het nodig om ruimte te maken voor een betere groei van de andere bomen. Dit jaarlijks onderhoud zorgt ervoor dat onze bomen door de jaren heen gezond, veilig en mooi blijven. In week 48 is het onderhoud van dit jaar in onze gemeente gestart. In totaal zullen we 200 bomen kappen. Maar voor elke boom die we kappen, planten we er 3 weer terug. De komende 2 tot 3 jaar zullen we in totaal 2000 bomen terugplanten om onze gemeente (nog) groener te maken."

Het team BOR houdt zich bezig met de planning op het onderhoud en het beheer van: woonwagens, openbare kunstwerken (bruggen ed.), riool, groen, wegen, speelvoorzieningen, parkeren, verkeersomleidingen en de beleidsondersteuning van een aantal andere teams. Daarnaast maken de gebiedscoördinatoren van Emmen deel uit van dit team.



Bijzondere (of zonderlinge?) dagen

Bent u na Sinterklaas, de Kerst en Oud-en-Nieuw nog steeds niet uitgefeest? Wilt u nog meer dagen om iets te vieren of alleen maar om aan te denken? Nou, dat kan tegenwoordig, want voor vrijwel iedere dag van het jaar heeft men wel iets verzonnen, dikwijls zelfs twee zaken op één dag. We zullen ze niet voor het hele kwartaal opnoemen, maar doen een willekeurige greep uit de 'bijzondere/zonderlinge' dagen voor januari, zodat u wat te kiezen heeft.

HANS SIMONIS, REDACTIE

Als u tijdens de jaarwisseling misschien wat te veel gedronken heeft, dan zou de Bloody Mary Dag (1 januari) iets voor u kunnen zijn. Dat drankje schijnt namelijk te helpen tegen een kater. Volgens sommigen is het genoemd naar de (katholieke) koningin Mary van Engeland, die de protestanten in haar rijk nogal bloedig vervolgde. Geen angst hoor, ze leefde omstreeks 1540. Het drankje zelf bestaat onder meer uit wodka, tomatensap, Worcestershire saus, zout en peper en wordt meestal geserveerd met een stengel bleekselderij.

Een paar dagen later, op 4 januari is het 'Spaghetti-dag'. Nou, dat lijkt ons niet zo moeilijk: u kookt op die dag gewoon uw favoriete versie van de (oorspronkelijk Italiaanse) spaghetti, waar u net zoveel tomatensaus en geraspte kaas over kunt gooien als u lekker vindt.

De 'Slagroomdag' op 5 januari raden wij u echt niet aan. We zullen ook in het nieuwe jaar bijna allemaal weer op ons gewicht moeten letten. Maar misschien is 9 januari wel iets voor u. Voor de redactie in ieder geval wel, want dat is de 'Ruim je bureau op dag'!

14 januari heeft maar liefst twee namen gekregen. De eerste willen we u heel graag aanbevelen, want dat is de 'Wereld Migranten en Vluchtelingendag' en daar kunt u best eens even bij stilstaan. De tweede benaming voor deze dag is de 'Kleed je huisdier aan-dag'. En of het heel goed is om honden en katten poppenkleertjes aan te trekken? Daarover wordt heel verschillend gedacht.

Drie dagen later (17 januari) is het 'Dump je goede voornemens dag', maar die kunt u gevoegelijk vergeten, want dat hebben de meesten van ons waarschijnlijk al op 2 of 3 januari gedaan.

Voor degenen die ervan houden is het op 24 januari 'Pindakaasdag'. Nou ja, als u het echt lekker vindt ... ga rustig uw gang, zouden we zeggen. Maar op diezelfde datum beginnen ook de 'Nationale Voorleesdagen' en daar willen we wel graag uw aandacht voor vragen. Het

schijnt voor het taalgebruik en taalbegrip van kinderen heel goed te zijn om te worden voorgelezen. En misschien stimuleert u ze dan ook om later zélf te gaan lezen.

We zouden u voor iedere dag van de maand wel de één of andere bijzondere (of misschien malle) gebeurtenis kunnen noemen, maar één mogen we er zeker niet vergeten. Op 30 januari begint namelijk de 'Week van het vergeten kind' en helaas zijn er daar - ook in Nederland - nog steeds te veel van. Een week om heel goed aan te denken, dus!



Programmamanager Angelslo zwaait af

Wie? Wat? Veel lezers zullen niet weten dat onze wijk (als enige!) een programmamanager heeft en wat die doet. In ieder geval doet hij het niet alleen. Er is een team dat onder zijn aansturing dagelijks bezig is om Angelslo leefbaarder en veiliger te maken. Dat is iets wat niet van de ene op de andere dag is gebeurd.

PETER BRON, REDACTIE

De programmamanager die zich de afgelopen jaren het wel en wee van de wijk heeft aangetrokken is Bert van der Veen. Hij bereikt over niet al te lange tijd de pensioengerechtigde leeftijd en maakt van dat moment graag gebruik om het werk achter zich te laten. Niet omdat hij met tegenzin programmamanager is geweest, integendeel, maar omdat er ook nog andere leuke dingen in het leven zijn. Zo komt er meer tijd om te reizen en een bezoek aan de Olympische Spelen staat hoog op Berts verlanglijstje. Parijs volgend jaar misschien? Sport heeft altijd een grote rol in zijn leven gespeeld.

Daarom ambieerde Bert ook een opleiding aan de ALO (Academie voor Lichamelijke Opvoeding) in Groningen, maar werd uitgeloot. Toen viel de keuze op de politie. Daar bracht hij twaalf jaar door als diender op straat in Apeldoorn en Stadskanaal. De politie bood hem evenwel te weinig uitdaging en een aanstaande reorganisatie wilde hij ook niet afwachten. Hij koos ervoor te gaan werken bij de afdeling van de gemeente Emmen die fraude bestreed. Emmen was tenslotte de gemeente waar hij was geboren en opgegroeid. Bij de gemeente vond hij wel de mogelijkheden om zich te ontplooien en zo doorliep Bert allerlei functies. Hij was vele jaren manager totdat bezuinigingen bij de gemeente ervoor zorgden dat er managers overbodig werden.

In die tijd speelde dat Angelslo als wijk geen goede naam had in de gemeente. De problematiek was van dien aard dat het college van burgemeester en wethouders van mening was dat een gestructureerde aanpak noodzakelijk was om de problemen het hoofd te bieden. De burgemeester vroeg Bert om dat op zich te nemen. Later zou diezelfde burgemeester hem gekscherend de "burgemeester van Angelslo" noemen.

Bert moet daar allemaal niets van weten. Hij ging aan de slag om Angelslo er weer bovenop te helpen. Er was al een inventarisatie gemaakt over de onderwerpen waar het beter kon in Angelslo. En hoewel diverse instanties en organisaties afzonderlijk van elkaar al moeite deden en hadden gedaan om verbeteringen te bewerkstelligen, was het de kunst om er met z'n allen samen aan te werken voor hopelijk een nog beter resultaat.

Om dat te kunnen bereiken werd er een plan (of programma zo je wilt en vandaar de functie van programmamanager) op papier gezet, Koersdocument Angelslo genaamd. Hierin werd de problematiek die in Angelslo speelde, benoemd en werd vervolgens aangegeven wat men met de inzet van welke organisaties en instanties resultaat wilde behalen. In een afzonderlijk artikel in dit nummer van de wijkkrant gaat de redactie kort in op het Koersdocument.

Bert bleek de geknipte persoon te zijn om het Koersdocument handen en voeten te geven. Hij kende de gemeentelijke organisatie, wist andere organisaties en instanties te interesseren om mee te doen en zich in te zetten voor de doelen van het Koersdocument en was hierin overtuigend en vasthoudend.

>> wordt vervolgd op pagina 13



...vervolg van pagina 12

De veranderingen die de afgelopen jaren in onze wijk hebben plaatsgevonden en nog zullen plaatsvinden zijn aan Bert en het programmateam te danken met inzet en bijdragen van heel veel anderen.

Wat zijn zoal resultaten waarop de deelnemers aan het Koersdocument kunnen terugkijken? De overlast in de wijk is aardig teruggedrongen. Helemaal zal nooit lukken zoals Bert in het gesprek aangeeft omdat je dan de overlast verplaatst naar andere wijken en dat is niet de bedoeling. Onveilige verkeerssituaties zijn aangepakt maar niet allemaal tot tevredenheid als je denkt aan de kruising Landschaplaan-Statenvweg. Wellicht dat de bouw van het nieuwe wijkcentrum en de verplaatsing van de Aldi tot andere verkeersstromen kan leiden waardoor de situatie op de genoemde kruising verbetert.

Er bestaan veel nieuwbouwplannen om woningen te bouwen voor bewoners van Angelslo die daardoor in de wijk kunnen blijven wonen. Bovendien maakt dat de wijk aantrekkelijker. Er is veel aandacht geweest om het afval in de wijk aan te pakken. Er is weer een jongerencentrum genaamd Base. De wijk heeft een politiepост waar ook de BOA's onderdak vinden. Hierdoor kunnen de

bewoners deze mensen makkelijker bereiken. Er is een gebiedscoördinator aangesteld die initiatieven van bewoners helpt te laten slagen of bewoners benadert om in hun buurt activiteiten te ontplooiën die de leefbaarheid bevorderen.

Bert ervaart het betrekken van bewoners bij alles wat er in Angelslo gebeurt als een lastig onderdeel. De samenstelling van de bevolking is heel divers, wat het benaderen en motiveren van de bewoners lastig maakt. De kleinschalige aanpak lijkt wel vruchten af te werpen. Bij het realiseren van de doelstellingen uit het Koersdocument is de gemeente een heel belangrijke partner. Terugkijkend denkt Bert dat hij daar nog meer tijd en energie in had moeten steken om een grotere betrokkenheid mogelijk te maken. Toch is hij trots en tevreden met het tot nu toe behaalde resultaat. En dat resultaat is de gemeente ook niet ontgaan. Op het gemeentehuis wordt nagedacht of ook andere wijken voor zo'n aanpak als in Angelslo in aanmerking komen.

Burgemeester van Angelslo een ontorechte titel voor Bert? Ik vind van niet als je bedenkt dat een burgemeester er is voor zijn inwoners. En dat heeft Bert in onze wijk de afgelopen jaren helemaal waar gemaakt. Bedankt Bert!

80 Prachtig!

80 Prachtig! vertelt het verhaal van zes 80-ers die zich niet laten weerhouden door hun leeftijd om te doen wat ze willen doen. Ze boksen, tennissen, maken muziek en doen vrijwilligerswerk. In de serie 80 Prachtig van RTV Drenthe volgde maker Marjorie Noë deze zes levenslustige tachtigers.

TONNIS BOS, REDACTIE

Een van hen woont in onze wijk en is regelmatig te vinden in het wijkcentrum, wanneer daar activiteiten zijn, zoals zitgymnastiek, samen eten of meedoen met bijvoorbeeld bloemschikken op de ontmoetingsdag. Ze heet Miny Katerberg.

Miny heeft haar plek gevonden in Angelslo. "Ik woon hier met veel liefde en plezier. Mensen zijn vriendelijk. Als ik bijvoorbeeld moeite heb met de container, kan ik altijd een beroep op iemand doen." De omgang met mensen doet haar denken aan hoe het er vroeger in haar ouderlijk huis aan toeging. "Mijn vader was er voor iedereen. Dat gevoel krijg ik ook bij Angelslo, inclusief het wijkcentrum."

Ze fietst een paar keer per week door de wijk om anderen een bezoek te brengen. 'We hebben elkaar nodig,' vindt Miny. Gewoon contact, daar gaat het om voor haar. Het wel en wee met elkaar delen. "Ik wil niet alleen bij mensen aankloppen als er nood is." Via organisaties als

De Zonnebloem en Sedna bezoekt ze mensen die hulp kunnen gebruiken of eenzaam zijn. "Het is niet alleen voor de ander, maar ook voor mij. Het geeft me energie."

80 Prachtig is terug te zien op TV Drenthe. De uitzending waarin Miny centraal stond was op 7 december.



Activiteiten Wijkcentrum Angelslo

Maandag

Naailessen	09.00 - 11.00 uur
Keramiek	09.00 - 11.30 uur
Gym	10.00 - 11.00 uur (Vincent)
Sjoelen	13.30 - 16.30 uur (B.C.O.)
Country-line dancing	13.00 - 14.00 uur (B.C.O.)

Dinsdag

Keramiek	09.00 - 11.30 uur
Koersbal	13.30 - 15.30 uur (B.C.O.)
Gym	13.00 - 14.00 uur
Bingo*	19.30 - 22.30 uur

*Eerste dinsdag van de maand

Woensdag

Keramiek	09.00 - 11.30 uur
Zitgym	10.00 - 11.00 uur
Ontmoetingsplek	10.00 - 14.00 uur
Klaverjassen	13.00 - 16.00 (B.C.O.)

Donderdag

Tekenen/schilderen	09.00 - 11.00 uur
Huisvrouwen Gym	09.15 - 10.15 uur
Zitgym	10.45 - 11.45 uur
Samen aan tafel**	11.30 - 13.00 uur
Bewegen op muziek	12.45 - 13.45 uur (B.C.O.)
Gym	15.00 - 16.00 uur (Vincent)
Soosmiddag BCO***	13.45 - 16.00 uur

** (1x in 2 weken - even weken) (WCA, AHF, BTW, Sedna)

*** (1x in 2 weken - oneven weken)

Vrijdag

Tekenen/schilderen	09.00 - 11.00 uur
Ontmoetingsplek	10.00 - 14.00 uur
Kledingmarkt****	10.00 - 15.00 uur

**** (elke tweede en laatste vrijdag v.d.maand)

Maandag t/m vrijdag

Biljarten	08.30 - 16.00 uur (B.C.O.)
-----------	----------------------------

Mantelzorgers

Wij willen ons graag even voorstellen: wij zijn Annetta Meijer en Alie van der Weide. Al een aantal jaren organiseren wij in Emmen-Oost leuke mantelzorgmiddagen, steeds op de eerste donderdag van de maand. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor een ieder die mantelzorger is en als zodanig geregistreerd staat.

De middagen worden gehouden in het wijkcentrum Angelslo aan de Peyserhof. Het doel is om er even een paar uurtjes tussenuit te zijn, samen met andere mantelzorgers. Op deze bijeenkomsten doen we allerlei leuke dingen, zoals een middagje koken, een workshop bloemschikken, een bingo of decoupage van voorwerpen. En één keer per jaar is er een uitje.

De middagen zijn gratis, alleen bij het uitje wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 5. De groep bestaat uit leuke mensen, van jong tot oud. En we merken dat de mensen er iedere keer toch weer naar uitkijken om deze middagen te bezoeken. Per slot van rekening is het soms zwaar genoeg om mantelzorger te zijn, en zo ben je er samen met lotgenoten even uit.

De mantelzorgmiddagen worden mogelijk gemaakt door de gemeente vanuit de 'Klankbordgroep mantelzorg Emmen'. Mocht je interesse hebben om aan deze middagen deel te nemen en woon je in Angelslo, Barger-Oosterveld of Emmerhout, stuur dan een mailtje naar mantelzorgemmenoost@gmail.com. Je kunt ook via Facebook 'mantelzorg Emmen Oost' even een messenger berichtje sturen.



Volg de QR-code naar de Facebook pagina van Mantelzorg Emmen Oost



Dag van de Ontmoeting

Op woensdag 8 november jl. hadden we voor de tweede keer een 'Dag van de ontmoeting'. En wat was het een prachtige dag! Wat was er een enthousiasme! Wat waren er gezellig veel mensen! Wat is er hard gewerkt door iedereen! We zijn trots dat deze dag zo geslaagd en fantastisch verlopen is.

Verdeeld over de dag mochten we rond de 60 personen ontvangen. Er waren verschillende workshops: bloemschikken door Leny Hofkamp en sieraden maken door de vrouwen van de Turkse gemeenschap. Deze beide workshops zaten helemaal vol. Bedankt dames, het was aanpoten de 2 x 2 uur. Wat hebben jullie het super gedaan!

De bingo door onze eigen bingo-koning Evert was goed bezocht en heel gezellig. Ook de natuurwandeling 's morgens door Angelslo met Rieks Hoving was een succes. Beide heren, top gedaan! De dames van 'Samen aan tafel' verzorgden de lunch. Het zag er uit om van te smullen en dat is door iedereen dan ook zeker gedaan. Bedankt!

Ook dank voor het personeel van het wijkcentrum. Ze stelden de ruimte beschikbaar, voorzagen iedereen van koffie en thee en hielpen, waar nodig, geweldig mee. Zelfs voor de kleinsten onder ons was "oppas" geregeld.

Kortom, in 2024 gaan we zeker weer een "Dag van de ontmoeting" organiseren. Tips, ideeën, adviezen? Of vind u het leuk om zelf een workshop te geven, bent u creatief, sportief? Allemaal welkom, graag zelfs!!

Wij hopen dat u allemaal net zo genoten heeft van deze dag als wij dat gedaan hebben. Tevreden terugkijken op een geslaagde 'Dag van de ontmoeting' doen we zeker. We hebben veel verschillende mensen mogen begroeten, inwoners uit onze eigen wijk, bewoners uit buitendorpen, evenals nieuwe bewoners uit Angelslo.

Voor nu wensen wij u allemaal een mooi, gezond 2024! En we hopen u in het voorjaar te kunnen begroeten op een nieuwe dag van samen zijn!

Deze dag werd mede mogelijk gemaakt door :

- Herma Alberts (wijkcentrum Angelslo)
- Evert Aardema (BCO)
- Jolanda Hoge (Wijkvereniging Angelslo)
- Alie Oortwijn (AtHomeFirst)
- Trijnie Bosma (Sedna)
- Karin van der Hoeven (Sedna)
- Rita OudeNijeweme-Kosterink (gebiedscoördinator Emmen)



Wie is... Jolanda Hoge?

Vijf mensen vormen het bestuur van Wijkcentrum Angelslo en ook van de Wijkvereniging. Wie zijn zij? In deze krant maken we kennis met Jolanda Hoge

TONNIS BOS, REDACTIE

Kun je iets over jezelf vertellen?

Weliswaar ben ik geboren in Nieuw-Dordrecht, maar het grootste gedeelte van mijn jeugd heb ik doorgebracht in Emmerhout en Klijndijk. Daarna heb ik op verschillende locaties in Nederland gewoond, maar Emmen bleef mij trekken, home sweet home. Ik woon inmiddels bijna 26 jaar in Angelslo.

Na een opleiding aan de etaleer-reclame school Nimeto in Utrecht heb ik de horeca ontdekt, waar ik met veel plezier jaren heb gewerkt. Met diverse certificaten op zak ben ik via mijn man in de autobranche beland, waar ik voornamelijk personeels- zaken, ISO en administratie deed en de rol van gastvrouw vervulde.

Ik hou van samen zijn met mijn gezin, Formule 1, lezen, in de tuin werken, thuis klussen, fietsen, creatief bezig zijn, kerst, feestjes organiseren... Maar ik kan ook heerlijk op de bank een serie of filmpje streamen.

Wat was voor jou de drijfveer om lid te worden van het bestuur van het wijkcentrum?

Eigenlijk ging ik na een poos thuis te hebben gezeten (vooral mezelf soms in de weg te hebben gezeten), naar het wijkcentrum om te kijken of er vrijwilligerswerk voor mij was. Weer onder de mensen willen komen. Na een gesprek met Egbert, de beheerder, werd gevraagd of ik in het bestuur wilde. Geen idee wat er op me af zou komen, heb ik de functie na een intake-gesprek aanvaard. Ik zit nu ruim 1½ jaar in het bestuur met als voornaamste taken: activiteiten, personeelszaken en verantwoordelijkheid voor facebook en de website (wijkcentrumangelslo.nl). Dus mijn drijfveer is om me weer nuttig te voelen en te maken, om vervolgens wat voor de wijk en inwoners te kunnen betekenen.

Wat is volgens jou de belangrijkste functie van de wijkvereniging en van het wijkcentrum?

Daar kan ik heel kort over zijn: het samenbrengen van mensen in de wijk Angelslo: luisteren naar de behoeften

van de inwoners en bij machte zijn, hierop te anticiperen. Het wijkcentrum mag in mijn ogen een sociaal middelpunt in de wijk zijn voor iedereen. Met in 2025 een mooi nieuw gebouw in het vooruitzicht.

Welke kwaliteiten breng jij in?

Ik hoop met mijn enthousiasme, mijn kennis, mijn creatieve kwaliteiten iets te kunnen bijdragen in een heel fijn team, waar ik soms wel even “afgeremd” moet worden wanneer er ideeën bij mij ontstaan. Mijn aard is: meteen “uitvoeren, oplossen indien nodig, ik doe het wel even”. Dus mijn kwaliteit is ook, mijn “tekortkoming” erkennen, herkennen en ervoor waken dat mijn enthousiasme niet mijn struikelblok wordt.

Wat vind je van de wijk Angelslo?

Ik mag graag in Angelslo wonen, veel ruimte, veel groen, we hebben een fijn overdekt winkelcentrum waar je voor veel zaken terecht kunt, zitten dicht bij centrum Emmen, dicht bij het ziekenhuis. Ik besef ook zeker dat ik in een luxe positie zit qua wonen. Sinds ik in het bestuur zit krijg ik meer mee over hetgeen er speelt in onze wijk. Ik vind dat er o.a. qua onderhoud aan wegen, fietspaden, groen best wat actiever gewerkt mag worden. Het is een wijk met vele culturen, een wijk waar ook eenzaamheid en armoede heerst. Een diverse wijk, een mooie wijk.

Wat zijn jouw dromen voor het leven?

Natuurlijk de standaarddromen en wensen: fijn gezond ouder worden met mijn gezin en familie. Hopen dat er gauw een einde komt aan alle oorlogen, de conflicten die er momenteel spelen in de wereld. Dat mensen elkaar accepteren om wie ze zijn en wie ze mogen zijn. Tolerant, eerlijk en oprecht naar elkaar.

Wat zijn jouw dromen voor de wijk Angelslo

Sinds ik in het bestuur zit, kan ik er niet omheen: “de nieuwbouw” waar mijn mede-bestuursleden hard voor gestreden en gevochten hebben, met als resultaat dat de plannen verwezenlijkt gaan worden. Ook zijn de plannen betreffende de toekomst in de hele wijk gepresenteerd, die ik er veelbelovend vind uitzien. Dus ik hoop dat de dromen voor Angelslo uitkomen en dat ik er met alle inwoners lang van mag genieten. Dat we er een mooie, veilige wijk van kunnen maken, naast elkaar en met elkaar. Ik wens daarom ook iedereen een fijn, liefdevol, gelukkig 2024!



Ramadan

Ramadan is een vastenmaand voor moslims ze een maand lang tussen zonsopgang en zonsondergang niet mogen eten, drinken, roken, vloeken en vrijen. Zodra de maan wordt gezien aan de vooravond van de eerste dag van de negende maand (van de Moslim-kalender) begint de Ramadan. Dat is dit jaar in Nederland en België op maandag 11 maart en duurt tot en met 9 april.

HANS SIMONIS, REDACTIE

Iedere moslim dient aan een aantal leefregels te voldoen en het vasten tijdens de negende maand is er daar een van. Deze maand staat in het teken van zelfdiscipline en verbroedering. Het is gebruikelijk om dan voor zonsopgang op te staan en de Suhur-maaltijd te gebruiken. Het is belangrijk om dan flink te eten, want tot zonsondergang mogen ze niets meer eten en drinken. Velen gaan dan natuurlijk na zonsondergang samen met familie of vrienden uitgebreid eten en drinken. Na het eten in de ochtend is er het ochtendgebed (Fajr) en na het avondeten het avondgebed (Maghrib).

Wat mag wel en wat mag niet tijdens de Ramadan?

Om de ziel te zuiveren en gehoorzaamheid aan Allah te tonen mag er tijdens de vastenmaand overdag niet gegeten, gedronken en gerookt worden. Voor sommige mensen wordt een uitzondering gemaakt, bijvoorbeeld als de gezondheid in gevaar zou komen.

In de meeste landen mag je vanaf je twaalfde jaar meedoen. Maar op een lege maag is het soms lastig sporten en moeilijk om je op school te concentreren, daarom wordt voor veel kinderen een oogje dichtgeknepen als ze wel wat willen eten of drinken. Tijdens examenperiodes bijvoorbeeld is het goed voor kinderen om toch wat 'brandstof' binnen te krijgen en wordt er, in tegenstelling tot volwassenen, soms een dagje vasten overgeslagen.

Aan het eind van de vastenmaand is het Suikerfeest, dat wordt gevierd met familie en vrienden. Het Suikerfeest 2024 begint in Nederland op dinsdag 9 april.

Maar wat is dat precies, het Suikerfeest?

Je kunt het zien als een beloning voor het vasten tijdens de Ramadan. Om het einde van de Ramadan te vieren wordt er samen met familie en vrienden maar liefst drie dagen lang vooral heel erg veel zoetheid gegeten. Denk bijvoorbeeld aan baklava of lokum, aan dadels en vijgen ... als er maar veel suiker in zit. Vandaar natuurlijk de naam 'Suikerfeest'.

Voor rijke moslims is het een plicht om voor hun armere medemens te zorgen, dat komt vooral tot uiting tijdens deze drie feestdagen. De moslims die wat meer te besteden hebben, delen vaak hapjes en soms ook kleren uit aan de mensen die het wat minder breed hebben. Zo is het echt een feest voor de hele gemeenschap.

Het Suikerfeest (Eid al-Fitr of het Kleine Feest) gaat gepaard met veel tradities. Het begint al met een lekker zoet ontbijt en vervolgens bezoekt de hele familie de moskee voor een speciaal gebed. Daarna is het tijd om familie en vrienden op te zoeken. Kinderen worden tijdens deze dagen vaak in nieuwe kleren gestoken, iedereen ziet er in deze dagen op zijn best uit en veel vrouwen maken hun handen mooi met henna. De dag eindigt in de moskee waar de hele familie vaak aanwezig is om naar de preek van de imam te luisteren en elkaar ook dit jaar weer een gezegend feest te wensen.



De Koning komt eraan

Nog een paar maanden wachten en dan is het zover. De koning komt naar Emmen! Stel je eens voor dat hij in óns huisje in Angelslo zou langskomen. Dat zou toch leuk zijn. Even een kop koffie drinken. Koningin Maxima die op haar hoge hakken onze voordeur binnenstapt en de koning die zijn colbert ophangt naast de kleurrijke jas van onze dochter. Misschien kunnen we zelfs buiten zitten als de zon schijnt. Al moet ik dan wel eerst de schutting repareren die de storm van het najaar niet overleefd heeft. Waar praten we over? Koetjes en kalfjes of serieuzere dingen? Ik vermoed trouwens dat ik niet eens aan de beurt kom, aangezien de jongste hem de oren van het hoofd zal kletsen. Koekjes van de bakker of zelf wat bakken? Buren uitnodigen of niet?

Zouden de burgemeester en zijn raad, toelevend naar die grote dag, ook over zulke dingen nadenken? Oké, hun overpeinzingen zijn iets groter dan die van mij, maar toch. Zou hij wakker liggen over de 27e april? De heer van Oosterhout kennende, vermoed ik van niet. Hij gaat deze klus klaren, daar heb ik het volste vertrouwen in. En dat hij ons als burgers daarin betreft, veel van ons verwacht, dat past ook bij hem. Zo kunnen we bijvoorbeeld onze ideeën over de invulling van Koningsdag in een doos in de bibliotheek stoppen. Eerlijk gezegd heb ik er nog niks in gedaan. Ik ben niet zo van het organiseren van massa-feesten. Een kinderfeestje is voor mij al een hele uitdaging.

Nou heb ik op zich wel ideeën, maar of die de goedkeuring van de Rijksvoorlichtingsdienst krijgen? Wat dacht u van lasergamen in het bos: de beveiligers van het koninklijke huis tegen de inwoners van de verschillende wijken. Carbid-schieten op de Rondweg. Speeddaten tussen huis-tuin en keuken-mensen en -The Royal Family-. In de 'Achtbaan Tweestryd' met de koning. Met Amalia, Alexia en Ariane gekke outfits scoren en honderd selfies nemen. Op blote voeten met Maxima door de fonteintjes op het Raadhuisplein rennen. Een parachutesprong recht boven de Savanne uit een helikopter van Heli Holland, ik liefst vastgeketend aan Maurits (vind hem de knapste van het stel!).

Ik vermoed helaas dat we voor een traditioneler plaatje gaan en dat de koning mijn huis niet aandoet. Ik vermoed ook dat er betere ideeën dan de mijne bestaan. Maar heel misschien kunnen we een klein beetje vernieuwing doorvoeren door het 'buiten de doos-denken' toe te passen en de koning dit jaar eens echt te verrassen.

Column
ELISE ALKEMA, REDACTIE



Netwerk voor Levensvragen



“Zin in het leven is net zo belangrijk als ademen of eten. Zin geeft grond onder je voeten en moed om moeilijke dingen te doen. Zin geeft betekenis aan je bestaan.”

Waar gaat het over?

Geestelijke verzorging thuis (gv-thuis) gaat over ‘zin in het leven’.

Zin in je leven is ‘gewoon’ en tegelijk heel ‘bijzonder’. Dat merk je als je ‘de zin’ kwijtraakt. Bijvoorbeeld door ziekte, onzekerheid, verlies, onmacht, een gevoel van onveiligheid, relatieproblemen, (religieuze) levensvragen of als je weet dat je niet meer beter wordt. Je leven lijkt niet meer te kloppen. Je vindt de aansluiting niet meer. Het lijkt wel of je opnieuw moet uitvinden wie je bent en waar je voor wilt gaan.

Geestelijk verzorgers kunnen je begeleiden wanneer je leven vastloopt. Dat doen ze door aandachtig te luisteren naar je verhaal, door vragen te stellen en te praten over jouw kijk op het leven. Dat schept ruimte voor andere perspectieven, nieuwe zin en betekenis te vinden. Gaandeweg ontwikkel je dat. Je komt weer in contact met jezelf, je komt weer op verhaal.

Voor wie?

Als je thuis woont – niet in een instelling – kun je hulp krijgen van een geestelijk verzorger. Het is bedoeld voor a) mensen van 50 jaar en ouder of b) mensen die ongeneeslijk ziek zijn (ongeacht leeftijd) en hun naaste familie. Een geestelijk verzorger wordt betaald uit de ‘Subsidieregeling gv-thuis’ van het ministerie van VWS.

Door wie?



Voor geestelijk verzorgers in de gemeente Emmen, zie website: nvl.nu/nu-in-drenthe In de wijk Angelslo woont en werkt geestelijk verzorger Timothy Alkema

Telefoon: 06 4921 9173

E-mail: t.alkema@nvl.nu

Website: praktijkomzien.nl

Handig om te weten:

Gezondheidscentrum Angelslo, Statenweg 2

- BENU Apotheek Angelslo (0591 - 626 560) - www.benu.nl/apotheek/angelslo
- Fysio Emmen (0591 - 627 100) - fysio-emmen.nl/
- Huisartsenpraktijk Ben-Zvi (0591 - 622 327) - huisartsenangelslo.uwartsonline.nl
- Huisartsenpraktijk Parisius (0591 - 622 321) - huisartsenangelslo.uwartsonline.nl
- Huisartsenpraktijk Struijk (0591 - 622 231) - huisartspraktijkstruijk.praktijkinfo.nl
- Huisartsenspoedpost (0900 - 122 0 122)
- Podothérapie Hulleman (085 - 0765330) - www.podothepiehulleman.nl

Wijkagenten (Bij spoedgevallen: bel 112) (0900 - 8844)

- Kim Steenwijk - kim.steenwijk@politie.nl
- Dirk-Jan Nauta - dirk-jan.nauta@politie.nl

Elke woensdagochtend inloopsprekkuur van 10.00 uur tot 12.00 uur in het Wijkcentrum.

Wijk-BOA / Jeugd-BOA

- Leon Nanninga, (0591 - 140 591) of gemeente@emmen.nl

De Wijk-BOA is ook elke woensdagochtend van 10.00 tot 12.00 aanwezig bij het inloopsprekkuur in het Wijkcentrum

Wijkconciërge

Jan Stoffers (06 - 48136623)

Heb je gezien dat er iets kapot, vies of onveilig is in uw buurt? Heb je ergens overlast van? Meld het bij de wijkconciërge, zodat er iets aan gedaan kan worden.

Buurtsportcoaches

- bscemmenoost@emmen.nl
- Mennart Pel

Welzijnsgroep Sedna-Oost (0591 - 629 300)

emmenoost@sednaemmen.nl

Inloopsprekkuur op maandag van 09.00 uur tot 11.00 uur in het Wijkcentrum

Stichting Wijkcentrum Angelslo

Statenweg 107, t. 0591 - 622 578

Egbert Veenker, beheerder
06 - 21438866

info@wijkcentrumangelslo.nl
www.wijkcentrumangelslo.nl

Bestuur Wijkcentrum/ Wijkvereniging/EOP

Jan de Boer, voorzitter
jan.deboer@wijkcentrumangelslo.nl

Tonnis Bos, secretaris
tonnis.bos@wijkcentrumangelslo.nl

Yvo Fickweiler, penningmeester
yvo.fickweiler@wijkcentrumangelslo.nl

Daniël Knol, eop
daniel.knol@wijkcentrumangelslo.nl

Jolanda Hoge, algemeen adjunct
jolanda.hoge@wijkcentrumangelslo.nl

Colofon

Redactie Wijkkrant

Elise Alkema, Tonnis Bos, Peter Bron, Hans Simonis, Harmen Soppe en Matt Westerlaken

Heb jij ook kopij?

Mail deze dan naar
tonnis.bos@wijkcentrumangelslo.nl
of lever het in bij de receptie van het Wijkcentrum